

Ringblad

ABBEGA FOLSGARE GAASTMEER HEEG HOMMERTS JUTRIJP NIJLAND OPPENHUIZEN
OOSTHEM OUDEGA (SWF) E.O. UITWELLINGERGA WOUDESEND IJLST



Als nieuw

“Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mannen en vrouwen zitten, elk met een stok in de hand vanwege hun hoge leeftijd, en de straten zullen krioelen van de spelende jongens en meisjes.” Zacharia 8:4-5

Deze tekst lazen we in de kerk in het weekend van de dorpsfeesten in Heeg. Op deze zondag veranderde de Drekrace het dorp in één groot water, modder- en klimparcours. Onderweg werden de deelnemers aangemoedigd door het vele publiek op de straat, zowel oud als jong. De sfeer zat er goed in en het dorp was vol leven.

We weten allemaal hoe anders het momenteel is in grote delen van de wereld. Met een beklemmend gevoel lees ik hoe kinderen slachtoffer worden van infectieziekten als de polio, waar we al lang vaccinaties tegen hebben. We zien in het nieuws hoe de pleinen en straten leeg zijn en de mensen veiligheid zoeken bij weer een luchtaanval. In plaats van het geluid van spelende kinderen, klinken er dreunende laarzen, zachte maar dodelijke drones, en vernietigende raketten.

Te midden van al deze ellende is het vaak moeilijk om de beloften van het koninkrijk voor ogen te houden, om te blijven geloven dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde uit de hemel neer zullen dalen. We zijn vaak somber over de toekomst. Overal hoor je en lees je berichten met als kern: waar gaat het naar toe met deze wereld?

Een antwoord vinden we in het jaarthema dat de PKN voor het komende seizoen mee geeft: ‘Als nieuw: leven in het licht van Gods Koninkrijk.’ Uiteindelijk mogen we dat voor ogen houden, dat we geloven dat het daarop uitloopt: Gods Koninkrijk. Soms vangen we daar al een glimp van op: als de straten vol leven zijn, als oud en jong zich op de pleinen begeven en de dorpsfeesten een vreugdevolle saamhorigheid brengen.

Maar we worden door het jaarthema uitgedaagd tot meer dan enkel hopen, we worden uitgedaagd om al in het licht van het Koninkrijk te leven: om rechtvaardig te zijn en hoopvol te blijven.

... Ds. Annelieke Warnar

Nijland

Predikant: vacant **Interim-predikant:** Ds. J.G. Majoor
T: 0515-433143/06-50749511 **E:** jurmajoor@gmail.com
Scriba: Janny van der Molen, Huniadyk 3, 8771 KK Nijland
T: 0515-569706 **E:** protestantsekerknijland@gmail.com
W: www.kerknijland.nl
Bankrekening kerkvoogdij: NL90 RABO 0308 7224 69
Bankrekening diaconie: NL78 RABO 0142 3396 52



Kerkdiensten

Zondag 8 september Tentdienst

10.30 uur Inloop met koffie
11.00 uur ds. Jur Majoor en muzikale begeleiding van Nelly Gerbrandy en Ko Jacobs
Collecte
Kindernevendienst

Zondag 15 september in Nijland samen met OAF

9.30 uur ds. Jan Finnema
Organist Taeke van Popta
Collecte 1. Werelddiaconaat Columbia;
2. Kerk

Zondag 22 september Startzondag samen met OAF met programma voor jong en oud

9.15 uur Inloop met koffie in Nijland
Organist Jan Sterenberg
Collecte Voedselbanken Bolsward en Sneek

Zondag 29 september

9.30 uur ds. M. Mook, Sneek
Organist Sietze Kraak
Collecte 1. Aanloophuis Leeuwarden;
2. Kerk

Bij de diensten

Op Zilveren **Zondag 8 september** zal het dorpsfeest afgesloten worden met een vrolijke en feestelijke viering in de feesttent met als thema 'Sprookjes'. Voorganger is ds. Jur Majoor. Er worden mooie, eigentijdse liederen gezongen door Nelly Gerbrandy met begeleiding van Ko Jacobs.

Vanaf 10.30 uur staat de koffie/thee/fris met wat lekkers klaar en om 11.00 uur begint de feestelijke viering.

Tijdens de dienst wordt er een collecte gehouden, waarvan de opbrengst bestemd is voor Maureen Havenaar, verpleegkundige die op vrijwillige basis hulp biedt aan het front in Oekraïne, kijk voor meer informatie: www.hope4ukraine.nl. Er is dan ook kindernevendienst.

Zondag 15 september is er een gezamenlijke dienst met onze buurgemeente Oosthem, Abbega en Folsgare in Nijland. Voorganger is ds. Jan Finnema

Op zondag 22 september is de startzondag samen met onze buurgemeente. Het thema voor het komende winterseizoen is "Als Nieuw". We gaan net als vorig jaar (bij goed weer) op de fiets bij alle dorpen langs en starten deze keer bij de kerk in Nijland. Vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar en beginnen we met een korte viering rond 9.30- 9.45 uur. vervolgens is er in elk dorp een (korte),

Thema: Als Nieuw!
Startzondag
Fiets, loop, rijd je mee?
zondag 22 september 2024

Start 08:15 in de kerk van Nijland.
Vervolgens is er een actief programma in Folsgare, Abbega en Sneek tot 11:00 uur.
Abdage en we sluiten af in de kerk van Oosthem met soup en broodjes.

Voor de kindernevendienst...
Voor de 12+ jeugd start er op donsdag om 19:30 een verkenningsochtend met de 20+ groep.

Ontvang het laatste kerkblad van de vierde editie met de auto worden afgeleverd.
De collecte is voor de Voedselbanken van Bolsward en Sneek.

activiteit, met zang, gesprek of een (spel) opdracht. Voor de **12+ jeugd** start er om 11.00 een activiteit georganiseerd door de 20-plussers in Oosthem. We sluiten rond 13.00 uur af met soep en broodjes in Oosthem. De collecte is voor de voedselbanken in Sneek en Bolsward. **Iedereen, jong en oud, van harte uitgenodigd om mee te doen!**

Start winterseizoen

Na een mooie zomer, begint alles weer, zo ook de kerkelijke activiteiten. Zoals hierboven aangegeven doen we de gezamenlijke aftrap van het winterseizoen op 22 september. Van alle activiteiten die op het programma staan, is een activiteitenboekje in de maak, dit boekje wordt binnenkort bij iedereen thuisbezorgd. Er is een divers programma samengesteld, van o.a. samen eten, gespreksgroep, koffiedrinken, activiteiten voor de kinderen/jongeren, zingen, verhalen luisteren, enz. We hopen dat er voor iedereen iets bij is wat je aanspreekt, zodat we ook op een andere wijze, dan tijdens de zondagse kerkdienst, het geloof samen kunnen delen en beleven.

Pastoralia

Griet Gerlisma wordt begin oktober geopereerd in het MCL. Lammy van Berkum-Rienstra is op 20 augustus opgenomen in Drachten, voor wie haar een kaart wil sturen, het adres is: Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten Bokke Sieperda wacht op een operatie. Aukje Haringa is verhuisd naar het Menniste Skil, Laag Bolwerk 23, Bolsward. Marten Gerbrandy sr. lag in het Sneker ziekenhuis i.v.m. ernstige infectie, maar is gelukkig weer thuis. Hieke Beuckens-Winia is verhuisd naar De Ielanen te Sneek. Jan Ynte Hofstra heeft in het ziekenhuis gelegen en is nu thuis om aan te sterken voor een vervolg operatie. De gezondheid van Fokke Louwsma gaat al een tijdje niet op rolletjes. Hopelijk komt daar meer duidelijkheid over! Jan en Clara Feenstra, Hoedemakerstrijtte 17, hebben een lange tijd van zorgen achter de rug. Na een onzekere tijd en een ziekenhuisopname kwam er verbetering. Wat reden tot dankbaarheid gaf was dat zij op 15 mei 60 jaar waren getrouwd. Proficiat!

We leven mee met alle zieken, rouwenden en eenzamen, ook diegenen die hier niet genoemd worden en wensen hen Gods nabijheid toe. Die mogen wij als mensen ook laten zien.

... Ds. Jur Majoor

Pastorienieuws

In de kerkdienst van 25 augustus jl. hadden we goed nieuws te vertellen aangaande de verkoop van de pastorie. Na de start van het verkooptraject, dat vorig jaar begon, is het voorlopige koopcontract begin augustus getekend. Peter de Vries en Petra Tjalsma met hun 3 kinderen hebben er veel zin in om in de pastorie te komen wonen. De verhuizing zal, zoals het nu lijkt, in maart volgend jaar plaats vinden. Wij, de kerkenraad, zijn blij, maar ook dankbaar dat de verkoop van de pastorie tot zover goed verloopt.

... Namens de kerkrentmeesters, Johannes Giliam

Van de kerkrentmeesters

De opbrengsten van de collectes van de kerk worden in het Ringblad van oktober meegenomen.

Van de diakenen Collecteopbrengsten

21 juli €164,65 Bloemengroet Nijland

04 aug. €159,45 Sun Friesland

25 aug. €159,60 Chr. vereniging voor blinden en slechtzienden

Hartelijk dank voor uw/jullie gaven

Bloemengroet

De bloemen uit de kerkdienst zijn met een hartelijke groet gegaan naar:

21 juli dhr. Boschma, it Heechhout Bolsward

04 aug. mevr. A. Overwijk- Hoekstra, Singel

25 aug. mevr. H.Beuckens-Winia, de Ielanen Sneek

Snein is de dei

De 18-plussers komen op donderdag 3 oktober weer om 18.00 uur bijeen in het café.

... Hartelijke groet, namens de kerkenraad, Janny van der Molen en Mathillie Gerbrandy

Woudsend

Predikant: Vacant

predikantpknwoudsend@gmail.com

Pastor: E. Stellingwerf-Vinke **E:** e.vinke53@upcmail.nl

T: 06-26346250. **Adres kerkeraad:** Kleasterstrjitte 2, 8551 NJ Woudsend.

Scriba: Rita Bouwma-Hutten **E:** scribapknwoudsend@gmail.com

College v. kerkrentmeesters: cvk@pgwoudsend.nl **www.pgwoudsend.nl**

Rekeningnr. Diaconie: NL58RABO0373742436 **Rekeningnr. C.v.K.:**

NL24RABO0373733348 **Rekeningnr. Zending:** NL38RABO0305271563



Kerkdiensten

Zondag 8 september Startzondag

10.00 uur! ds. R. Bosman-Romkema
Collecte PKN – Jonge generaties Nederland

Zondag 15 september Vredesdienst

10.00 uur pastor E. Stellingwerf-Vinke
Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat,
Colombia

Zondag 22 september

10.00 uur ds. I. v.d. Pol
Collecte Kerk in Actie, Werelddiaconaat, Syrië

Zondag 29 september

10.00 uur ds. J. Finnema
Collecte PKN Missionair werk Nederland
jongeren

Bij de diensten

Startzondag

Het is weer zover. De vakantie is voorbij en het 'gewone leven' gaat weer beginnen.

We hopen dat iedereen een mooie zomer heeft gehad en nu met nieuwe energie weer kan beginnen. Dat doen we ook in de kerk op Startzondag. Het thema is dit jaar: Ik wens jou. Denkt u erom dat de diensten weer om 10 uur gaan beginnen?

Vredesdienst

Op 15 september is er een oecumenische Vredesdienst in de Karmel, aanvang 10.00 uur. Het thema is 'Iedereen kan iets voor vrede doen!' Aan de dienst zullen de koren 'Om 'e Nocht' en 'De Reinbôge' gezamenlijk hun medewerking verlenen. In de voorafgaande week zal er op de basisschool 'Tusken de Marren' ook aandacht aan dit thema worden besteed. De resultaten daarvan hopen we te zien in de dienst.

De liturgie voor deze vredesdienst is voorbereid door pastor Elly Stellingwerf-Vinke namens de Protestantse gemeente en Carla Schraa namens de Rooms Katholieke Parochie.

Kofje yn'e Karmel

Als bijbelgroep komen we op dinsdag 24 september weer bij elkaar. We bespreken dan met elkaar Matteus 25: 1-13, dat ook wel bekend staat als 'De gelijkenis van de vijf dwaze en vijf wijze meisjes'. Vanaf 10 uur staan de koffie en thee weer klaar voor iedereen die het fijn vindt om met elkaar in gesprek te gaan over wat de bijbel ons ook vandaag nog te zeggen heeft. De volgende data dit jaar zijn: 29 oktober, 26 november en 17 december.

... pastor Elly Stellingwerf-Vinke

Verhuisbericht

De heer en mevrouw W. en M. van Hof-Pruiksma woonden jarenlang aan de Midstrjitte. Ze zijn verhuisd naar RWH Hofstede, Crullstraat 43, 7622DP Borne. We wensen hen een mooie tijd toe en dat ze snel op hun nieuwe plekje gewend zullen zijn.

Voor verdere informatie: Zie Rondom de Karmel.

... Een hartelijke groet van Ellen Kuiper-Groeneveld

Jutrijp-Hommerts

Predikant: ds. J. Vonk **T:** 06-20476931 **E:** jelle30.vonk@gmail.com

Voorzitter: Cor Bouma **T:** 06-524 541 30

Scriba: Gonny de Boer **T:** 06-43240657

E: scriba.jutrijphommerts@gmail.com

College van Kerkrentmeesters: secretaris: K. Kooistra,
Riperwei 12, 8623 XH Jutrijp.

Rekeningnummers: Kerkrentmeesters: NL34RABO 0328 8012 16.

Diakonie: NL47RABO 0124736165. Zending: NL40 RABO 0328 8014 96.

W: www.pkn-jutrijphommerts.nl

Kerkdiensten

Voorafgaand aan elke dienst is er vanaf 9.00 uur koffie/thee.

Zondag 8 september

9.30 uur ds. Caroline Koops
Collecte Met jongeren op weg.

Zondag 15 september Startzondag.

9.30 uur ds. Jelle Vonk
Collecte Colombia - stop seksueel geweld jongeren

Zondag 22 september

9.30 uur ds. L.H. Westra (Fryske tsjinst)
Collecte Syrië - opbouw kerk Syrië.

Zondag 29 september

9.30 uur ds. Jelle Vonk
Collecte Nederland - de Kerk zoekt jongeren op.

'Gods goedens is te grut foar inkeld it gelok, sy is ús treast en skut it hiele libben troch (Liet 650,2)'

Als nieuw

Langzaam verlaat de zomer ons, zijn vakanties voorbij en scholen weer begonnen. Een nieuw seizoen. Voor de jongeren die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan natuurlijk even wennen: een nieuwe omgeving, andere manier van onderwijs, huiswerk, verschillende docenten, vreemde klasgenoten. Alles nieuw! Ook in de kerk beginnen we een nieuw seizoen. **Als nieuw** is het landelijke thema dit jaar. Ik toetste het even in op internet. Kom ik uit bij tweedehands spullen! Had ook niet anders verwacht. Hoe vaak hoor je niet: 'Nou meneer/mevrouw, het is nog als nieuw!' Als nieuw verwijst naar iets ouds dat nog in goede (bijna nieuw) staat verkeerd. Tja, waarom zou je geen tweedehands spullen kopen? We gooien veel te veel goeie spullen weg. De eerlijkheid gebied te zeggen dat we veel te veel spullen hebben en blijven kopen. Maar dat is een ander verhaal. Als nieuw dus.

De landelijke kerk koos voor dit thema met de toelichting: "Leven in het licht van Gods Koninkrijk." Het daagt uit om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens en voor de schepping." Bij het lezen van het laatste moest ik toch ook even zuchten. Dat doen we toch al, dacht ik? Of in ieder geval proberen we daar ieder op onze eigen manier een goede invulling aan te geven. Is het niet een juk om voortdurend erop gewezen te worden dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen? Waarvoor dan en voor wie? De opwarming van de aarde? De vernietiging van de schepping? Dat is toch een wereldwijd probleem dat alleen internationaal kan en moet worden opgelost? Of de stikstofproblematiek, woningcrisis, om over immigratie nog maar te zwijgen. Wat te denken van eenzaamheid onder jong en oud? Eet je wel gezond? Beweeg je wel genoeg? Ja natuurlijk dragen we verantwoordelijkheid, maar het voelt ook als een last om overall verantwoordelijk voor te worden gehouden te worden. Begrijp mij goed, dit is geen kritiek op het jaarthema, maar meer een gedachtenpinsel. Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid van het individu? Mooi thema om een avond over te praten en na te denken. En als het seizoen voorbij is, zouden we dan, niet alleen voor onszelf, maar ook als kerk een soort van balans op kunnen maken en zien dat deze oude kerk er weer als nieuw bij staat? Als een soort parabel van het Koninkrijk van God? Ik voel mij er in ieder geval wel verantwoordelijk voor hier het komende jaar mee aan de slag te gaan. Fijn als je mee wilt doen en je ook verantwoordelijk voelt voor het gemeentewerk.

Terugblik en vooruitblik op de diensten

De afgelopen weken lazen we uit het boek Deuteronomium en gingen verschillende gastpredikanten voor. De eerste zondag in september was een pitstop dienst, voorbereid door de Zendingscommissie. Zoals jullie weten houden we een actie voor Moldavië (zie verderop). Wessel en Rico Veenstra waren te gast en deden een prachtig verslag van een eerdere reis. Indrukwekkend en vooral ook hoe goed de geboden hulp ten goede komt aan de bevolking! Dus, nogmaals, ik beveel de actie van de Zendingscommissie van harte bij jullie aan! Deze maand zal oud predikante Caroline Koops te gast zijn en ook ds. Westra zal in Fryske taal de dienst verzorgen. Wij hopen op mooie en inspirerende diensten!

Nieuwsbrief en jaarprogramma

Binnenkort kunnen jullie weer een nieuwsbrief verwachten die huis aan huis in Hommerts - Jutrijp wordt verspreid. Daarbij zal ook het jaarprogramma worden aangeboden.

Jarigen

Wij feliciteren: 5 sept. dhr. S. Hoekstra (Binnenpaed 8, Jutrijp); 6 sept. dhr. M van der Meer (Riperwei 28c) en mw. A. de Boer-Nauta (Jeltewei 66); 13 sept. mw. J. IJntema-Osinga (Riperwei 34); 17 sept. dhr. G. Dijkstra (Hettingawei 32) en mw. A. Wassenaar-Haanstra (Riperwei 70). Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.

Huwelijksjubileum

Op 17 september is de fam. Dozeman, Jeltewei 48, 8622 XT Hommerts 25 jaar getrouwd. Wij wensen hen een heel fijne en mooie dag toe.

WEL EN WEE

Mw. K. Koopmans (Riperwei 36, Jutrijp) is na een darmoperatie in het Antonius overgeplaatst naar Bloemkamp in Bolsward. We hopen met haar op een voorspoedig herstel en dat ze weer snel naar huis mag.

Wij leven mee met onze zieken en met hen die onder behandeling zijn in het ziekenhuis en wensen hen veel sterkte.

Wilt u graag bezoek? Bel mij gerust op: 06-20 47 69 31 of jelle30.vonk@gmail.com.

Ha Goeie – elke 3e woensdag van de maand

Deze koffieochtenden draaien nu al een half jaar en met succes! Elke 3e woensdag van de maand is deze activiteit, meestal in het Dorpshuis maar in de vakantieperiode op diverse locaties. Alle ochtenden werden goed bezocht, maar er kunnen altijd nog meer bij, dus vraag je burens of vrienden om ook eens mee te gaan.

De komende data zijn: 18 september, 16 oktober, 20 november en 18 december. Soms wordt er iets bijzonders gedaan, zoals b.v. een bingo, een brunch, een kwis of een ander spel, maar het belangrijkste is de gezelligheid en de ontmoeting met andere dorpsgenoten. Kom ook eens naar deze ochtend en laat je verrassen. Namens de zorggroep Foar Elkoar, de Activiteiten commissie en de Kerk.

Startzondag zondag 15 september

Zondagmorgen 15 september is de Startzondag. Aangezien het programma nog niet helemaal rond is, blijft het bij deze aankondiging. Maar ga er vanuit dat we ons best doen er een mooie ochtend van te maken. We beginnen zoals we gewend zijn om 9.00 uur met koffie en wat lekkers. Daarna volgt de rest. Kom, en laat je verrassen! Voor het middageten hopen we allemaal weer thuis te zijn. Wij zien jullie toch????

De Johannesband en Bruce Springsteen.

Zondagavond 6 oktober gaat het dak van onze kerk eraf! Een heuse Bruce Springsteen event in Hommerts-Jutrijp. Bruce Springsteen weet al meer dan 40 jaar wereldwijd stadions en concertzalen uit te verkopen en mensen te inspireren met zijn liedjes. De Johannesband bestaat uit een keur van plaatselijke zangers en muzikanten, die een aantal van zijn bekendste nummer zullen gaan spelen. Vijko Top, predikant in Sneek,



zal vertellen over wie Bruce Springsteen is en wat zijn drijfveren zijn. Mijn ervaring is dat je na dit concert voortaan anders zijn liedjes zult beluisteren. De kerkdeuren gaan vanaf 19.00 uur open. Om 19.30 uur begint de Johannesband te spelen. De entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. Jullie zijn van harte welkom.

Bericht van de Zendingscommissie: inzameling goederen voor Moldavië groot succes

In de nieuwsbrief van mei-juni deed de zendingscommissie de volgende oproep 'Geef uw overbodige oude spullen een 2e leven in Moldavië'. De actie loopt via de Stichting Mensenkinderen. De



1e inzamelingsmiddag op woensdag 26 juni was een groot succes. Ook voor en na deze datum zijn al veel goederen gebracht en opgehaald. De goederen kwamen niet alleen uit onze dorpen maar ook stelde de school uit IJlst stoeltjes en bankjes (die vervangen werden door nieuw meubilair) beschikbaar. Idem de school uit Nijland. Ook zijn wij in IJlst, Sneek, Joure en Nijland bij mensen langs geweest die overbodige goederen beschikbaar stelden. Via het ringblad had men van deze actie gehoord. . Op 31 juli jl. heeft Veenstra Fritom uit Heeg al de 1e lading opgehaald. Om 10.00 uur werd begonnen met de dozen op pallets te zetten en werden de pallets met folie omwikkeld. Om 12.00 uur zat alles in de 'afgeladen' vrachtwagen. In Heeg wordt alles weer uitgeladen en in oktober in een nog grotere trailer geladen voor het transport naar Moldavië.

Tijdens de pitstop van 1 september jl. hebben Wessel en Rico Veenstra verteld over en beelden laten zien van de jaarlijkse reizen naar Moldavië. Heel indrukwekkend.

Vervolgactie: Moldavië is het armste land van Oost-Europa met gebrek aan van alles en heeft ook nog een belangrijke rol in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Naast financiële steun zamelen wij dit jaar ook goederen in voor Moldavië. In oktober gaan deze goederen met een transport van Veenstra-Heeg richting Moldavië. Het gaat hierbij om alles wat u in uw huishouden niet meer gebruikt en niet langer nodig bent. Hierbij kunt u denken aan: lang houdbaar voedsel, witgoed, kinderfietsen, speelgoed, schoolmeubilair, bedden, dekens, matrassen, kleding, schoeisel, aggregaten en elektrische verwarming. Wel moeten de spullen schoon en goed werkend zijn. In de tabel staan de plaats en tijden waarop u de goederen af kunt geven.

Afgifte goederen bij Afke en Ynze v.d. Valk

op Lippenwâlde 6 in Hommerts

Datum	Dag	Tijd
4-9-2024	woensdag	's avonds van 19:00 - 21:00
28-9-2024	zaterdag	's ochtends van 9:00 - 12:00

Heeft u geen ruimte om het langer te bewaren, neem dan contact op met een van ons, zodat u het eerder bij Ynze af kunt geven. Kunt u zelf de spullen niet brengen, laat het ons weten en dan halen wij het op.

Wilt u een financiële bijdrage geven? Via de scan hebt u het zo geregeld of overmaken op NL40 RABO 0328 8014 96 t.n.v. zendingscommissie o.v.v. Moldavië.



Tot slot beste lezer, zijn we op zoek naar nieuwe commissieleden, bent u het nieuwe lid die onze commissie verder komt versterken. Graag horen wij!

De Zendingscommissie: Karin (06-2863 2441), Willie (williehaag@hotmail.com), Mient (06-2381 7723) en Ynze.

Oosthem Abbega Fols gare

Predikant: Ds. Jan Finnema, De Cingel 3, 8618 NK Oosthem

T: 0515-663383 **E:** jan.finnema@gmail.com

Scriba: G. Matton-de Weerd, De Himmen 36, 8618 NR Oosthem

T: 06-12585343 **E:** info@protestantsegemeenteoosthemcs.nl

Beheerscommissie Pred. en Past: voorz. K. Kornelis, De Himmen 36, 8618 NP Oosthem **Rekeningnummer:** NL 79 RABO 03347 81523

Administratie: G. Hitzert, de Cingel 5, 8618 NK Oosthem **T:** 0515-532 324

W: www.protestantsegemeenteoosthemcs.nl



Kerkdiensten

Zondag 8 september Abbega

9.30 uur ds. Klaas van Marrum
Organist Gerk Venema
Collecten 1. Stichting Trijntje Beimers
2. Kerk Abbega

Zondag 15 september Nijland (gezamenlijk)

9.30 uur ds. Jan Finnema
Organist Taeke van Popta
Collecte 1. Werelddiaconaat Columbia 2. Kerk

Zondag 22 september Nijland - Startzondag (gezamenlijk)

9.30 uur ds. Jur Majoor en ds. Jan Finnema
Organist Gerk Venema
Collecten 1. Voedselbank Bolsward/Sneek

Zondag 29 september Abbega

9.30 uur ds. J. de Haan, Sint Jacobiparochie
Organist Barteld Post
Collecten 1. Kerk in Actie Wereld
zorg en aandacht voor ouderen;
2. Kerk Abbega
Koffiedrinken na de dienst

Bij de diensten

Kijk voor verdere informatie over de diensten in Nijland even bij Nijland. Voor de collectes in Nijland mag u ook gewoon onze collectebonnen gebruiken.

Op zondag 22 september is de startzondag samen met onze buurgemeente Nijland. Het thema voor het komende winterseizoen is "Als Nieuw". We gaan net als vorig jaar (bij goed weer) op de fiets bij alle dorpen langs en starten deze keer bij

Thema:

Als Nieuw!!

Startzondag

Fiets, loop, rijd je mee?

zondag 22 september 2024



de kerk in Nijland. Vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar en beginnen we met een korte viering rond 9.30- 9.45 uur. Vervolgens is er in elk dorp een (korte), activiteit, met zang, gesprek of een (spel)opdracht. Voor de **12+ jeugd** start er om 11.00 een activiteit georganiseerd door de 20-plussers in Oosthem. We sluiten rond 13.00 uur af met soep en broodjes in Oosthem. De collecte is voor de voedselbanken in Sneek en Bolsward.

Iedereen, jong en oud, van harte uitgenodigd om mee te doen!

Renovatie pastorie

De voortgang van de renovatie ligt in verband met de vakantieperiode een beetje stil. We zijn in afwachting van de ofertes van de vier aangeschreven aannemers. Ook zijn we nog in overleg over de aanpak van de sloopwerkzaamheden. Vandaar dat het nog stil is rond de pastorie, maar het zou zomaar kunnen dat u in de komende weken reuring ziet. Het domineesgezin blijft tot de start van de sloop in de pastorie wonen, maar heeft zich al helemaal voorbereid op de overstap naar de units. Ds. Jan heeft wel al zijn nieuwe studeerkamer in gebruik genomen. Velen vragen zich af waarom we de units al plaatsen als er nog zoveel onzekerheid is. Het antwoord is simpel: de renovatie moet – in welke vorm dan ook - doorgang vinden. Units zijn niet á la minute te krijgen. Deze waren beschikbaar, maar moesten wel nú geplaatst worden. Zodra het kostenplaatje en de planning van de renovatie helemaal duidelijk is, beleggen we een avond voor alle gemeenteleden. Op die avond leggen we o.a. het financiële plaatje op tafel met onze onderbouwing van de financiering. Via de gemeentemail houden we u op de hoogte. Heeft u vragen of opmerkingen, vertel het ons!

... De kerkrentmeesters, Richard, Andries,
Rinke en Kerst

Tjerkepaad in Oosthem, Abbega en Folsigare

De laatste kans deze zomer voor een kijkje in onze kerken op zaterdagmiddag: 7 september in Folsigare en Oosthem en 14 september in Folsigare en Abbega (13:30-17:00 uur). In Folsigare met schilderijen van de dames Rijpma/Elsinga en o.a. archeologische fondsen van rond Folsigare. In Oosthem schilderkunst van Jorien Melissen. Ook breiwerkjes te koop van breiclub 'Wol en Wee'. Opbrengst is voor hulp aan Oekraïne. Er staat een tafel vol boeken klaar om uit te zoeken voor de laatste vakantieweken! In alle drie de kerken is een stiltehoekje en zijn gastvrouwen/-heren aanwezig voor informatie over kerk en orgel. Kom gerust even binnen lopen, de koffie staat klaar!

Boeken uit de kerkbank, Johanneskerk Oosthem

Zaterdag 21 september van 14:00 – 16:00 uur
Je mag uitgelezen boeken meenemen en in de kerkbank leggen en 'nieuwe' boeken uit de bank zoeken voor thuis. We hebben héél veel boeken, van kinderboek tot gedichtenbundel en van roman tot geschiedenis- en kunstboeken. Ook leuk assortiment Friestalige boeken. Voor elk wat wils! De gratis koffie/thee met een koekje staan klaar. Iedereen is van harte welkom, ook voor alleen een praatje of een bakkie! Informatie bij: Willy Haringa 06-1529 1745 of Annie Boschma 06-4218 2876. Voor de agenda: volgende boekenmarkt is zaterdag 12 oktober.

Welkom in de Herberch (Nijland)

We beginnen op donderdagavond 3 oktober om 18.00 uur!

Start Bijbelkring over Job – Op het scherp van de snede

Op het scherp van de snede van Paul Visser en Johan Visser is een relevant Bijbelstudieboek over het Bijbelboek Job in relatie tot het lijden in de wereld. Waarom is er lijden? En wat heeft God ermee te maken? In Job gaat het over deze vragen. Het is een rauw verhaal van een man die in korte tijd alles kwijtraakt. Hierover praten we een aantal woensdagochtenden met elkaar. Onze eerste bijeenkomst is op woensdagochtend 25 september, om 9.30-11.00 uur in 't Anker (Oosthem) o.l.v. ds. Jan Finnema. Iedereen is van harte welkom om aan te schuiven bij deze gesprekken!

Thuis diensten mee- of terugkijken en luisteren

De diensten vanuit Oosthem en Folsigare zijn rechtstreeks te volgen via onze website www.protestantsegemeenteoosthemcs.nl. Daar staat ook een link naar 'Kerkdienst gemist' voor het beluisteren van de diensten vanuit Abbega.

Opmerking of vraag over de diensten of ander kerkenwerk? Neem dan contact op met onze voorzitter Arendtje de Witte. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0515-531945 of 06-231756 52 of via mail: arendtjedewitte@hetnet.nl. Graag de nieuwsbrief ontvangen? Geef dan uw mailadres door aan jongmde@home.nl.

Verjaardagen 80+

Van harte gefeliciteerd en een mooie dag met familie en vrienden toegewenst. En dat wensen we natuurlijk ook alle overige jarigen in deze periode toe!

29 augustus	Mw. J. Abma-Buma, Nijesyl 18, 8618 NV Oosthem	83 jaar
31 augustus	Dhr. L. Krol, De Cingel 6, 8618 NK Oosthem	82 jaar
4 september	Mw. S. Damstra-Bruinsma, Tollewei 63, 8621 CX Heeg	84 jaar
8 september	Dhr. S. Abma, Nijesyl 18, 8618 NV Oosthem	85 jaar
12 september	Mw. D. Wiersma-Nauta, Epemawei 35, 8633 KS Ysbrechtum	85 jaar
13 september	Dhr. J.C.M. van 't Veer, De Himmen 25, 8618 NP Oosthem	82 jaar
17 september	Mw. A. Steenaart-Kloosterman, De Himmen 35, 8618 NP Oosthem	89 jaar
5 oktober	Mw. K. Feenstra-Kampen, Wartenterp 8, 8617 LD Abbega	92 jaar

Huwelijksjubilea

Op 11 september zijn dhr. J. Wijnja en mw. M. Wijnja-Dijks-tra (De Cingel 26, 8618 NK Oosthem) 55 jaar getrouwd. Dhr. M.A. Grims en mw. A. Grims-Deinum (Ekers-ein 26, 8773 KZ Folsigare) zijn op 13 september 50 jaar getrouwd. Op 14 september zijn dhr. P.T.M. Koot en mw. M.A. Zijlstra (Skerwâld 12, 8618 NE Oosthem) 40 jaar getrouwd. Dhr. T. Lanting en mw. J. Lanting-de Jong (Tsearddyk 23, 8773 KM Folsigare) zijn op 24 september 55 jaar getrouwd. Dhr. I. Groenveld en mw. Sj. T. Groenveld-de Zwart zijn op 26 september 55 jaar getrouwd. Alle bruidsparen van harte gefeliciteerd, folle lok en seine toegewenst en een mooie, feestelijke dag samen met familie en vrienden!

In Memoriam

Ineke Swets-van Veen

*10 juni 1940 - † 29 juli 2024

Enkele dagen voor haar 84ste verjaardag kwam ik weer even bij haar langs in Bloemkamp. Ik trof een vrolijke Ineke aan die samen met iemand van de verzorging aan haar ontbijt zat: een boterham met aardbeienjam en een kop thee. Ze nam rustig de tijd om te genieten en keek tussen de happen door naar buiten. 'Mooie lucht..!', zei ze. Veel meer woorden werden er niet gedeeld, maar het voelde toch als een stukje quality-time, kwali-tijd om even samen met haar te onthaasten en in het hier-en-nu te zijn. Het gewone, alledaagse te zien, te benoemen. Ineke was nog lang niet uitgegeten. Ik las nog een stukje uit de Psalmen over een goede Herder die onze ziel verkwikt en ons leidt naar groene weiden en wateren der rust. Ze luisterde aandachtig met stralende ogen en knikte als een soort Amen.

Zo wilde zij ook haar zoon Rob naar de wereld leren kijken. De verwondering over die prachtige natuur die zij als kind zelf ook had geleerd van haar vader en van een enthousiaste meester in de duinen van Zandvoort. Al wandelend stilstaan bij allerlei bloemen die ze onderweg tegenkwam. Ze kende ze allen bij naam. Ze had zorg en aandacht voor de prachtige natuur, maar ook voor haar medemens. Actief was zij bij de padvinderij, als verpleegkundige in het Academisch ziekenhuis in Leiden en als wijkverpleegkundige.

Eenmaal met pensioen kwam zij samen met haar man Jan in 1999 in het prachtige Folsgare wonen. De frisse Friese lucht deed hen beiden heel goed. Ineke ging gelijk op Friese les, sloot zich aan bij de kerk, bij de vrouwenvereniging en zette zich actief in voor de dorpsgemeenschap. Altijd met een blij gemoed.

Toen ik twee jaar geleden bij jullie kwam voor een eerste kennismaking was er al veel veranderd in jullie leven samen. Grote delen van de dag sliep Ineke en heel veel contact was toen al niet meer mogelijk. Nu had zij alle zorg nodig. In december vorig jaar verhuisde ze naar Bloemkamp.

In haar Bijbeltje zat een papiertje, als bladwijzer bij Matteüs 6. Dat hebben we gelezen tijdens de afscheidsdienst in de kerk van Folsgare: Jezus die zijn leerlingen vertelt over bidden. Woorden die laten zien waar het accent moet komen te liggen bij het bidden. Zo maken we contact met God, het gebed als een stroomdraad (om maar een beetje in de sfeer te blijven van het werk dat Jan heeft gedaan) waardoor iets van dat hemelse hier mag aarden. Dat deze energiestroom niet onderbroken wordt – als een kink in de kabel/kortsluiting - door schuld, door het boze. Dat moet worden hersteld, gerepareerd —vergeven. Door een goede Monteur. Dag en nacht bereikbaar.

Met een eenvoudig stukje papier in haar Bijbeltje zet Ineke ons op het spoor van haar God, onze Vader in de Hemel. Veel meer woorden had zij niet nodig - een goede verstander weet genoeg. Al wandelend door dit leven, was dit haar houvast. Kon zij loslaten, in geloof en vertrouwen dat onze hemelse Vader zich over haar ontfermt. En over ons. Mag zo de herinnering aan het leven van Ineke Swets-Van Veen ons allen tot zegen zijn.

... ds. Jan Finnema

Een mevrouw of een meneer

Heel even schrok ik, alhoewel, schrikken is misschien een groot woord. Ik was gewoon even verrast door die voedselbankmeneer die opendeed. Tot nu toe was ik alleen voedselbankmevróuwen gewend en dit was een meneer. Niet dat ik iets heb tegen meneren op het moment dat ik een mevrouw verwacht maar het duurde gewoon even voordat ik me realiseerde dat voedselbankmenéren natuurlijk ook hartstikke best zijn. De voedselbankmeneer in kwestie schrok geloof ik zelf ook. Waarschijnlijk dacht hij "wie is die gast nou weer en wat komt hij halen, heb ik straks wel genoeg?" Hij zal opgelucht zijn geweest toen zijn oog op de twee big-shoppers viel die ik aan weerszijden bij me droeg en het reuzenvoordeelpak wc-papier dat uit mijn openstaande kofferbak stak.

Heb ik wel genoeg? Dat was ook de vraag waarvoor de bediende van Eliza zich gesteld zag toen hem werd opgedragen een heel stel profeten te eten te geven van de veel te weinig broden waar over hij beschikte. En ook bij de 'spijziging van de vijfduizend' konden de discipelen zich niet voorstellen dat de vijf broden en die paar vissen genoeg zouden zijn. Dominee Finnema wees ons erop in zijn preek op 25 augustus in Nijlân, dat mensen uit oosterse culturen hun gasten doorgaans onthalen op een weelde aan lekkernijen terwijl bij ons westerlingen één koekje bij de thee over het algemeen de norm is, hup trommeltje dicht. Bij elk van de verhalen in de bijbel over het 'spijzigen' van grote aantallen personen wordt de aanvankelijke zorg of er wel genoeg is gelogenstraft door de flinke hoeveelheid die achteraf over blijkt te zijn. De Schepper lijkt ons te willen voorhouden dat wij erop mogen vertrouwen genoeg van onze weelde over te zullen houden voor onszelf als wij ervan delen met anderen. Dat is in elk geval wat ik van deze preek heb meegekregen. Ik had trouwens al eerder gemerkt dat er heel wat mensen in onze gemeente zijn die dit vertrouwen reeds hebben. Ondanks vakantie, diensten in Nylân en zelfs in feesttenten trof ik nog bijdragen aan voor de voedselbank. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik in de afgelopen periode ook een aantal malen mijn gang naar de voedselbank heb moeten overslaan. Gelukkig breekt er weer een periode aan van regelmaat en wordt het weer hartstikke leuk als op mijn aanbellen de voedselbankdeur openzwaait, of het nu door een mevrouw is of door een meneer.

... Harm de Groot

Bij de diaconale collecten

Uw gift voor de diaconale doelen kunt u ook overmaken met vermelding van het collectiedoel naar de bankrekening t.n.v. Diaconie OAF: NL09 RABO 0334 7828 80.

Collecte-opbrengsten afgelopen periode

14 juli Wensambulance	€ 287,28
28 juli Cliniclowns	€ 113,50
11 augustus Diaconie	€ 101,90
18 augustus Diaconie	€ 125,40

... Hartelijk dank voor uw gaven!

Collectebonnen

Collectebonnen voor de Protestantse Gemeente OAF kunnen worden besteld bij mw. Willy Haringa, Garastrjitte 14, Folsgare, tel. 0515-569676 /06-15291745. Het verschuldigde bedrag graag overmaken naar rekeningnummer NL47 RABO 03261 17



865 o.v.v. collectebonnen. De volgende bonnen zijn bij Willy Haringa verkrijgbaar: € 0,50, €1,25, € 2,50, € 5,00. Gemakkelijker kunnen we het niet maken. Profijt voor elk!

... Kopij volgende Ringblad (6/10 tot en met 27/10/2024) graag vóór 26 september inleveren bij ds. Jan Finnema: jan.finnema@gmail.com.

Heeg

Predikant: ds. A. Warnar- van den Berg, de Skatting 2, 8621BW Heeg **T:** 06-40503430 **E:** dswarnarvandenber@outlook.com **W:** www.pkn-heeg.nl
Ouderenpastor: ds. D. Kisjes-de Vries
T: 06-44636680 **E:** d.kisjesdevries@agilos.nl
Scriba: Douwe Attema, de Draei 54, 8621 CZ Heeg
E: scribaatheeg@gmail.com
Rekening Protestantse gemeente Heeg: NL 44 RABO 0337 0017 07



Kerkdiensten

Zondag 8 september St. Josephkerk
9.30 uur ds. A. Warnar

Zondag 15 september Haghakerk
Startzondag m.m.v. popkoor Hege Hakken
Heropening Haghakerk
10.30 uur ds. A. Warnar
Inloop met koffie vanaf 9.30

Vrijdag 20 september Talma State
Viering Heilig Avondmaal
15.30 uur ds. Do Kisjes-de Vries

Zondag 22 september Haghakerk
Viering Heilig Avondmaal
9.30 uur ds. A. Warnar

Zondag 29 september Haghakerk
9.30 uur ds. A. Warnar

Omzien naar elkaar

Maaïke Hooghiem (Wilhelminawyk 3, 8621 BE) kreeg helaas slechte berichten. Zij kiest nu voor kwaliteit van leven. We leven met haar en haar naasten mee. Bij Elizabeth van Berkum (De Homeie 38, 8621 DM) werd aan het begin van de zomer een tumor in haar borst ontdekt. Inmiddels heeft de operatie plaatsgevonden. Er is nu geen verdere behandeling nodig. We zijn dankbaar dat ze goed herstelt.

Huwelijksjubilea

Wij willen de volgende echtparen van harte feliciteren met hun huwelijksjubilea: Jaap en Jitske Krol-Wolters (De Helling 61, 8621 CP) zijn op 3 september 25 jaar getrouwd. Yke en Annie Ykema-de Boer (Lytshuzen 25, 8621 XE) mogen op 14 september hun 40-jarig huwelijksjubileum vieren. Het echtpaar J.S. Visser-van Netten (Molefinne 10, 8621 DB) is op 22 september 25 jaar getrouwd. En eveneens een 25-jarig huwelijksjubileum is er op 24 september voor Tjeerd en Klaske Bosma-Buwalda (It Gerislân 19, 8621 DW).

Voor jullie allen een mooie dag toegewenst en dat Gods zegen met jullie mee mag gaan op jullie verdere levensweg samen.

In Memoriam:

Wilt Bergsma

***15 maart 1950 - † 4 juli 2024**

Wilt werd geboren op 15 maart 1950 in De Hemrik. Hij was geen kind voor de studieboeken, wel om altijd bezig te zijn. Tekenend was hoe hij als kind zijn fiets het liefst parkeerde: hij gaf gas, sprong van zijn fiets en die kwam vanzelf ergens tot stilstand, terwijl hij al naar binnen wandelde.

Op 28 december 1972 trouwden Wilt en Wietske. Samen gingen ze op It Fabryk in Heeg wonen waar Wilt centrifugist was. Ze kregen drie kinderen, Edgar, Pascal en Daniëlle. Na 24 jaar trouwe dienst, ging de melkfabriek dicht. Ze verhuisden naar de Djijsleatswei en Wilt moest ander werk zoeken. Op de grotere melkfabrieken kon hij zijn plek niet vinden, daarom ging hij folders en kranten rondbrengen. Hij deed koeriersdiensten en op het laatst werkte hij bij Hoekstra, want rijden was zijn lust en zijn leven. Net als het voetbal, waar hij als leider betrokken was bij de jeugd.

Aan beide hobby's kwam een einde toen hij in 2004 zijn eerste hersenbloeding kreeg. Sindsdien had hij moeite om zich in woorden uit te drukken. Dat hij niet meer mocht autorijden vond hij helemaal frustrerend. Ook was het hem snel te druk. In die periode werkte hij wel graag in de tuin. Bij onder andere Sietske Bakker en bij ds. Emke Jelmer Keulen kreeg hij de vrije hand om hun tuinen te onderhouden.

In 2012 kreeg hij zijn tweede hersenbloeding. Hij kreeg het voordeel van de twijfel en werd naar Bloemkamp overgebracht. Kort nadat ook daar werd uitgesproken dat ze Wilt misschien moesten laten gaan, reageerde hij op bezoek van Wietske en ds. Keulen. Enkele dagen later kregen Wietske en de kinderen een filmpje van Wilt, die in Bloemkamp aan het dansen was.

In de jaren die volgden ging Wilt drie dagen in de week naar de dagopvang in Bloemkamp. Daar wisten ze niet goed wat ze met hem aan moesten. Meestal zat hij voor de televisie sport te kijken, wat hij thuis ook veel deed. Hij was depressief en vaak bozig. Uiteindelijk ging Wilt begin 2023 in Talma State wonen. Daar bloeide hij weer wat op: hij deed mee met de activiteiten en zijn lieve kant kwam weer meer naar boven.

De laatste weken waren er steeds weer dips in zijn gezondheid en hij werd steeds moeilijker te verstaan. De laatste dagen kwam hij zijn bed niet meer uit. Op 3 juli heeft hij nog heel bewust afscheid kunnen nemen van Wietske en de kinderen. Nog één keer konden ze hem heel duidelijk horen zeggen dat hij van hen hield en dat hij nu zijn laatste reis aan zou gaan. Op donderdag 4 juli is hij rustig ingeslapen. Tijdens het afscheid stonden we stil bij de woorden van hun trouwtekst: "Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden recht maken (Spreuken 3:6)." We bidden dat zijn nagedachtenis tot zegen mag zijn.

... Ds. Annelieke Warnar

In Memoriam
Sietse Dotinga

***26 augustus 1939 - † 8 juli 2024**

‘Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij nu zijn rust gevonden’, het zijn de woorden op de rouwkaart. Op 26 augustus 1939 werd Sietse geboren als tweede kind in het gezin en na hem kwamen er zes broers en zussen bij. Zijn vader was boerenarbeider en dat had tot gevolg dat het gezin verhuisde om te wonen in de buurt van de boer waar heit werk had. Het eerste lied dat Sietse op school leerde was ‘Grote God, wij loven U’ en we hebben het bij zijn afscheid gezongen. Toen Sietse 13/14 jaar was stond hij ook om 4.00 uur klaar om koeien te melken; en om daarna naar de landbouwschool te gaan. Toen hij 18 jaar was kwam hij als dienstplichtig soldaat bij de luchtmacht. Eerst in Nijmegen en daarna in Leeuwarden. Op een vrije dag kwam hij Hieke Kampstra tegen bij Nijesyl. De vonk sloeg over en een paar jaar later zijn ze getrouwd, in januari 1963. Sietse werkte toen bij de steenhouwerij in Sneek. Hun eerste woning was een woonark in Toppenhuzen. Daar is hun eerste kind geboren. Toen konden ze verhuizen naar Sneek. Daar zijn de andere drie kinderen geboren. Sietse heeft voetbalvereniging Top ‘63 mee opgericht. Hij moest stoppen met voetballen toen bleek dat hij een stollingsstoornis had. Het was een spannende tijd maar gelukkig was er een arts die ontdekte dat de milt het probleem veroorzaakte. Er brak een tijd van revalidatie aan. Sietse moest gaan bewegen. Het begon met zwemmen maar toen kwamen wandelen, fietsen, skeeleren en met passie schaatsen erbij. Door levenslust en wilskracht voltooide Sietse drie keer de Elfstedentocht. De hele familie is liefhebber van schaatsen. Toen werd mem Hieke ziek en gingen ze op ziekenbezoek in Amsterdam. In de auto zongen ze ‘t Scheepke onder Jezus’ hoede. Niet lang daarna was er een reorganisatie bij de steenhouwerij die Sietse onterecht zijn baan kostte. Vanaf die tijd kwam hij thuis en hebben ze samen een nieuw levensritme opgebouwd. Ze hebben 15 jaar plezierig in Hommerts gewoond. Wel had Sietse te kampen met tia’s waarbij hij kracht inleverde. Dan zocht hij de stilte tussen de weilanden op om de nieuwe situatie te aanvaarden. Hij wilde altijd bezig zijn en zodoende heeft hij voor velen de tuin op orde gemaakt. Hun kinderen kregen hun eigen gezinnen en er kwamen 9 kleinkinderen en inmiddels 7 achterkleinkinderen. Een schat in hun leven. In 2010 zijn ze verhuisd naar een gelijkvloerse woning in Heeg. Hieke werd de mantelzorger voor Sietse. Zijn geheugen werd minder en minder. Ze hebben nog mooie vakanties beleefd met de Zonbloem. Ruim twee jaar geleden werd de zorg thuis te zwaar en is Sietse verhuisd naar de Bloemkamp. Hij heeft het daar gelukkig goed gehad met de lieve zorg en aandacht van de verzorgenden. Toen het einde naderbij kwam heeft hij bewust meegemaakt dat het hele gezin om hem heen was op zijn kamer. Het gaf hem rust en vertrouwen. In de afscheidsdienst hebben we geliefde liederen gezongen en verhalen gedeeld. Bij de toren van de Haghakerk heeft Sietse zijn laatste rustplaats gekregen. Moge zijn gedachtenis tot zegen zijn.

... Ouderenpastor Do Kisjes

‘Als Nieuw’

De Haghakerk is zo goed als klaar. En hij is ‘als nieuw’ – net als het jaarthema – met zowel veel waardevolle oude elementen als ook hele nieuwe elementen. Ik kan er veel over schrijven, maar het beste kunt u snel eens komen kijken! Overigens zijn oud en nieuw geen waardeoordelen: we bouwen op de generaties voor ons, maar we kunnen niet alleen de blik op het verleden richten. Andersom kunnen we ook niet helemaal opnieuw beginnen alsof er voor ons niemand geweest is. Maar de opening van de verbouwde kerk biedt soms een duidelijk moment om dingen net anders te gaan doen.

Heilig Avondmaal

Een van de dingen die anders gaat is de vorm van het Heilig Avondmaal. Voorheen was de Haghakerk heel geschikt voor het lopend vieren van het Heilig Avondmaal, maar in de nieuwe opstelling is het ook mogelijk iets meer aandacht te vestigen op de gemeenschappelijkheid van de maaltijd. Samen met de diakenen hebben we daarom besloten om het Heilig Avondmaal het komende jaar in de kring vieren. Zondag 22 september is de eerste keer. Meer informatie staat in het Trijelûk. En bij een van de activiteiten van het jaarprogramma staan we ook stil bij de viering van de Maaltijd. Zie daarvoor vanaf 15 september onze website: www.pgheeg.nl/activiteiten.

Pastoraat

Afgelopen jaar zijn er uitgebreide voorbereidingen getroffen om met alle veranderingen die we in maatschappij en kerk zien, toch vorm te kunnen geven aan onze opdracht om naar elkaar om te zien. In juni hebben we een gezamenlijke avond gehad. Vanaf 15 september gaan we echt van start: een nieuwe vorm van omzien naar elkaar. Hoewel, nieuw? Eigenlijk is het wat we altijd al horen te doen: met elkaar meeleven en doorgeven wat er speelt. Elske Roorda en Jacomien Joustra staan klaar om het pastoraat te gaan coördineren. Wilt u toch even overleg over een situatie met één van de pastores? Ds. Annelieke Warnar is op de maandagochtenden vanaf 9.30 uur in de Haghakerk, op de dagen dat zij niet kan is ouderenpastor Do Kisjes daar beschikbaar voor overleg. U kunt op maandagochtend gerust even langskomen of bellen.

Uit de pastorie: thuiskomen

Op een of andere manier blijft het een van de beste dingen: thuiskomen na de vakantie. Zo heerlijk als het was om er even tussenuit te zijn, werk los te laten en te genieten van de mooie schepping, zo heerlijk was het ook weer om thuis te komen, in onze vertrouwde omgeving te zijn. Straks gaan we weer terug naar onze eigen kerk. Je zou ook kunnen zeggen: na een fantastisch gastverblijf in de St. Josephkerk, komen we dan weer thuis. Het is er anders geworden tijdens de verbouwing, maar het is tegelijk ook nog onze oude, vertrouwde kerk.

... Ds. Annelieke Warnar

Predikant: Ds. D.E.Hofstra, Stadslaan 18, 8651 AD IJlst T: 531292

E: dehofstra@gmail.com

Scriba: Henk Nijland, Bockamastraat 25, 8651 BD IJlst

T: 06-42363432 **E:** scriba@pg-ijlst.nl

Financieel administrateur: dhr. W.Spoelstra, Geeuwkade 5, 8651AA IJlst, T: 531422 **E:** pkn.ijlst@gmail.com

Kerkebalans/VVB rek. NL39 RABO 0326 1306 40 **Diaconie IJlst:** NL48 RABO 0326 1042 67 **T:** 0515-533166 **E:** eeuwe.postma@home.nl



Kerkdiensten

Zondag 8 september Second Sunday

10.30 uur ds. D.E. Hofstra
Collecten 1. Diaconie 2. Onderhoudsfond
Koster dhr. J. Veenema

Zondag 15 september

9.30 uur ds. C. Corporaal, Bolsward
Collecten 1. Werelddiaconaat 2. Kerk
3. Mensenkinderen
Koster mw. J.d e Boer-Zuiderhof

Zondag 22 september Startzondag

9.30 uur Werkgroep Vieren met vrijwilligers
i.s.m. ds. D.E. Hofstra
Collecten 1. Kerk 2. Kerk in Actie
Koster dhr. G. de Jong

Zondag 29 september

Viering Heilig Avondmaal
9.30 uur ds. D.E. Hofstra
Collecten 1. Diaconie
2. Welzijn ouderen
Koster mw. N. Nauta-Grondsma
Na de dienst koffie drinken

Bij de diensten

8 september, Jacobus 1:19-27 'Kijk eens wat vaker in de spiegel', Second Sunday dienst, 10.30 uur

22 september, Startzondag, thema: 'Als Nieuw'. Leven in het licht van Gods koninkrijk.

29 september, Viering Heilig Avondmaal, Jozua 5:13-6:16, thema: 'Als de muren vallen'

Second Sunday september

We beginnen weer op de tweede zondag van september. Een dienst met vaart voor mensen die jong van hart zijn. Koffie en thee staat klaar om 10 uur en de dienst begint om half elf. Thema is 'Kijk eens wat vaker in de spiegel'. Het is voor mij weer de eerste dienst na een pauze in augustus. Ik hoop en bid dat we samen een goede dienst mogen vieren.

Startzondag: lekker bakken

Het is al jaren een goede traditie: elkaar even verwennen met de lekkerste baksels op Startzondag. We hebben grote baktalenten in de gemeente en het is gezellig. Dus neem weer wat lekkers mee op zondag 22 september! De kerkdienst wordt georganiseerd door de werkgroep Vieren met Vrijwilligers en ds. Dussie zal erbij worden ingeschakeld. Na de dienst lekker koffiedrinken en proeven. Daarna een korte gezellige activiteit en we sluiten af met soep en broodjes. Een relaxt begin van het nieuwe seizoen.

Uit de pastorie

Lieve mensen, plotseling moesten we afscheid nemen van onze lieve Ype. Dan gebeurt er zoveel in je en om je heen dat je een paar weken later nog nauwelijks kunt geloven dat hij echt vertrokken is. Jullie lieve kaarten, brieven, bloemen, berichten, gebeden en herinneringen en jullie woorden en omhelzingen bij de dankdienst hebben mij er tot hier mee doorheen gedragen. We kregen niet alleen uit IJlst en Oudega en omgeving, maar uit alle Ringgemeenten persoonlijke berichten. Dat doet enorm goed. Daarom zeg ik ook namens Ype's kinderen en kleinkinderen uit de grond van mijn hart: Dank jullie wel! 'Als de liefde maar blijft winnen komt het allemaal wel goed.'

Het kerkbestuur heeft me alle ruimte gegeven om de eerste tijd ook te kunnen rouwen. Een collega zei tegen me: in het Duits heet het Trauerarbeit. En inderdaad, het is een stevige klus. Ik probeer wel wat dingen op te pakken die niet te zwaar zijn en waarvan ik merk dat het kan: een paar diensten, het kerkblad, een paar bezoeken, een paar vergaderingen. Ik moet voorzichtig uitvinden wat kan. En op tijd stoppen als het niet lukt. Jullie ds. Dussie Hofstra

Zieken

De situatie van mw. Wietske van der Kooi-van der Meer, Ylostinslaan, was een tijd stabiel, maar er is nu toch weer een tegenslag met de schildklier. We hopen dat het de goede kant op gaat. Martine de Vries, Reduzum, merkt dat de medicatie eindelijk goed aanslaat en gaat nu gestaag vooruit. Mw. Ali Bethlehem-Schuitema heeft deze zomer een nare val met de fiets gemaakt met letsel aan heup en schouder. Na operatie kon ze gelukkig snel weer naar huis en het herstel is voorspoedig maar deze maand moet ze nog even rustig aan doen. Dhr. Jeen Veenema, Coleskwartier, kreeg onverwacht klachten, er volgden diverse onderzoeken en de laatste uitslagen zijn gelukkig allemaal goed. Dat is een hele opluchting. Dhr. Thewis van der Velde, Ylostinslaan, is geopereerd en moet nu tijd nemen voor herstel. We zien hem gelukkig geregeld buiten wandelen. Voor mw. Nel Hoekstra-Schriemer, de Smak, is het traject van bestralingen gelukkig weer afgelopen. Nu hopelijk weer wat kracht opbouwen. Dhr. Harm van der Meer heeft het de afgelopen tijd niet altijd makkelijk gehad. Hij verblijft in Bloemkamp, afdeling Rozemarijn 18, Floridus Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward. Mw. Grietje de Koe, Sikko Sjaerdemalaan, moest plotseling worden opgenomen in het ziekenhuis en heeft daarna een tijd gerevalideerd in Bloemkamp. We zijn blij dat zij weer naar huis kon.

De hele zomer heeft mw. Meta Koster-Visbeek, Sikko Sjaerdemalaan, veel last gehad van haar knie na een val. Het lijkt nu eindelijk de goede kant op te gaan.

Er veel mensen die langdurig met lichamelijke en/of psychische klachten moeten leven. We denken ook aan wie om hen heen staan. We denken aan elkaar en bidden voor wie problemen hebben met hun gezondheid en voor wie met hen verbonden zijn. Ook wie hier niet met name genoemd zijn. Dat we mogen ervaren wat Augustinus ons mee wil geven: 'Waar ik was, wanneer zocht ik U daar? En U stond voor mij!' (Liedboek blz. 1351) Dat God ons ook midden in de stormen innerlijk rust mag geven.

Huwelijksjubilea

Op 20 september vieren Wop en Hilly Schat-Sijbesma, Stadslaan 21, dat ze elkaar 40 jaar geleden liefde en trouw beloofd hebben. We hopen dat jullie dit kunnen vieren met familie en wie jullie lief zijn. En alle goeds voor de toekomst! Op 29 sep-

tember vieren Hans en Hielkje Zijlstra-ten Woude, Egracht 65, hun 50-jarig huwelijksjubileum. Ook voor jullie een mooie dag met familie en vrienden toegewenst en Gods zegen voor de toekomst!

In Memoriam

Pieter Haringa (Piet)

*** Easthim, 4 augustus 1940 - † Snits, 14 july 2024**

Piet Haringa wie it twadde bern yn in húshâlding mei úteinlik 5 bern. Syn âlder broerke Hindrik stoar jong. Heit koe der min mei libje en like it Piet suver kwea ôf te nimmen dat er der noch wol wie. Hy hie in leave mem. Mei 12 jier gie Piet oan it wurk by de boer. Dat paste hielendal by him: bûtendoar mei de bisten en hurd wurkje. Hy moete Betty dy 't út Schraard ris op besite wie yn Easthim. Dat klikte en Piet gie geregeld even mei de brommer nei Skraard. Hy woe graach trouwe en it hûs út. Betty's âlden fûnen it goed, mar dan moast Piet wol earst grifformearde wurde. Dat fûn Piet gjin probleem en se trouden op 17 maaie 1967. Se begûnen oan de Galamagracht 106. Dêr waarden Simon en Eise en Aagje berne. Doe waard it hûs te lyts en se ferhuzen nei de Julianastrjitte en dêr kaam Hindrik op 'e wrâld. Foar Piet bruts in drege tiid oan doe 't de boer by wa 't er wurke ferstoar. Hy fûn wurk by houthannel S.O de Vries mar dat paste him hielendal net. As bûtenminske koe hy min binnen oan it wurk. Hy waard slim oerspand. Der folge opname en medikaasje. Nei in skoftke gong it wer, mar hy bliuwde wol kwetsber. Gelokkich koe hy oan it wurk by Wagenbrugge, letter Empatec. Yn 'e grienfoarsjenning, de overall oan, sigaretsje yn 'e mûle en op 'e trekker. Hy geniete wer fan syn downen en fan syn muzyk.

De bern trouden en elkenien wie wolkom by Piet en Betty. En altyd stie er klear om te helpen: ferve, behangje, oppasse op de bernsbern. Dy diene syn eagen strielen. Altyd ynteressearre: hoe giet it? En altyd harkje nei har ferhalen. Doe 't er mei pensjoen gie, wiene it de lytse dingen dy 't it diene: lekker op in bankje, genietsje fan de natuer, fan de bisten en de minsken, fan wat lekkers. En fansels fan syn piratemuzyk. In ienfâldich man, tefreden mei it libben. Slûpend begûn de demintsy en Betty fong in soad op. Fan 2018 ôf gie er nei de Jeltehôf, mar yn 2020 yn de coronatiid moast er dochs nei de lelânen. In leave, meigeande man dy 't swaaide nei elkenien. Hy hat yn syn libben hiel wat meimakke: psychyske problemen, hertynfarkt, aneurisma, corona, in brutsen heup. En altyd kaam hy d'r wer boppe op. Hy seach altyd wer ljocht-puntsjes. Betty, de bern en bernsbern hawwe geweldich foar him soarge en it wie ek goed yn de lelânen. Sêftkes ferstoar er op 14 july. Yn de tsjerketsjinst hearden wy oer syn libben en oer Noach en de do dy 't weromkaam mei in olivebledsje om te sizzen: der is wer libben, ek nei de dea. Der is takomst. God ferjit ús net. Syn pakesizzers stutsen kearsen oan. We hearden muzyk dêr 't Piet fan hold en seagen foto's út syn libben. Simon fertelde oer heit. Under it út dragen hearden wy 'Lichtstad met uw paarden poorten' spile troch draaioargel. Dêrnei hawwe we syn lichem te rêsten lein op it begraafplak fan Drylts. Mei de Hear elkenien dy 't him mist krêft en leafde jaan.

... Ds. Dussie Hofstra

In Memoriam

Wiepkje Schilstra-van der Baan

*** Parregae, 27-10-1926 - † Snits, 19-7-2024**

Wiepkje van der Baan waard berne yn Parregae yn in húshâlding mei broer Bauke en sus Maaïke. Al jong gie se oan it wurk by de boer. Se kaam yn It Heidenskip by boer Kuipers en dêr hie se nettsjinsteande de oarlochsjierrren in noflikke tiid. Grut fertriet wie it ferstjerren fan de lytse Gorrit Kuipers troch in ûngelok. Ek it ferstjerren fan har broer Bauke, noch mar 23 jier âld, bleau har har libben lang by. Se moete Otte Schilstra yn Ferwâlde en se trouden op 9 maaie 1951. Yn Ferwâlde waard earst Tryntsje berne en letter Jan. Se wennen neist pake en beppe Schilstra en dat wie in prachtige tiid.

Doe 't Otte Schilstra wurk by Nooitgedagt krije koe, ferhuze it gesin nei Drylts. Earst yn de winter fan 1963 yn de âlde, kâlde grifformearde pastorij. Dêrnei krigen se in hûs yn de Julianastrjitte dêr 't Wiepkje Schilstra 50 jier wenne hat. Har man wie drok mei de downen en mei Concordia, sy soarge foar de húshâlding, breide in soad en fytste graach. Se wie belutsen by de frouljusferiening, kollektarre jierren foar it KWF en besocht letter 'de âlde minsken' wylst se sels soms al âlder wie as de besochten. Se geniete fan wykeinen fuort mei de famylje Schilstra en letter mei de bern en bernsbern. Eartiids giene se nea op fakânsje, mar letter hawwe har man en sy ferskate busreizen makke.

It ferstjerren fan har man yn 2007 wie swier, mar se sette troch, ek mei help fan de bern. Har bern en bernsbern wiene de ljochtsjes yn har libben. Yn 2011 ferhuze se nei Nij Ylostins en dêr hat se in prachtige tiid hân. Se wie by alle aktiviteiten. Altyd betanke se Eelke Zijlstra foar syn oargelspul dêr 't se fan genoat. Se kuiere graach in eintsje troch de gong mei frou Gé Nauta, siet faak foar de doar mei buorfrou Uilke Nauta, en gie der gesellich op út mei buorman Andela. Spitigernôch koe se net yn Nij Ylostins bliuwe nei't se ferskate kearen fallen wie. Yn de lelânen geniete se fan de besite, de tsjerketsjinsten en it sjongen.

In grutte klap wie it ferstjerren fan skoandochter Froukje. Sels ferswakke se hieltyd mear en se woe wol graach nei de Heare Jezus ta. Sêftkes stoar se op 19 july, 97 jier âld. Wy hawwe har betocht op 25 july yn de Mauritiustsjerke. Eelke bespile it oargel, der wiene kearsen foar Otte en Wiepkje en skoandochter Froukje. Tryntsje en Jan fertelden oer mem. Wy hearden Psalm 4 oer God dy 't ús it goede sjen lit en oer fertrouwen dat wy ris by Him thúskomme meie. Aldste beppesizzer Wike lies it gedicht 'Ik zoek je zijn' en we hearden 'Ubi caritas' fan Northern Lights. Dêrnei hawwe wy har lichem te rêsten lein by har man op it tsjerkhôf fan Ferwâlde. Mei de neitins fan Wiepkje Schilstra ús ta seine wêze.

... Ds. Dussie Hofstra

In Memoriam

Elizabeth Margaretha Jansma-Veenstra (Elma)

* Oldenzaal, 26 januari 1955 - † IJlst, 26 juli 2024

Elma Veenstra werd geboren in Oldenzaal in een stevig hervormd gezin met oudere broer Fokko en jongere zus Mia. Het waren Friezen om utens. Haar vader was commies bij de douane. Later kwam hij bij de belastingdienst in Friesland en verhuisde het gezin eerst naar St. Jacobiparochie. Vervolgens woonden ze in Heerenveen en Drachten. Na haar werk bij het Friese Schathuis ging Elma op een donderdag nog even iets drinken in 'Onder de Balken'. Daar ontmoette ze de broers Jan en Gerard Jansma. Eerst leek het wat te worden met Gerard, maar het werd uiteindelijk toch Jan. Ze kregen in de zomer van 1976 verkering en trouwden 24 november 1977. Jan had werk in Capelle aan den IJssel en daar begonnen ze samen. Elma ging werken bij Thuiszorg Maasland. Ze had een opleiding voor lerares huishoudkunde gevolgd. In 1978 keerden ze terug naar Friesland toen Jan werk kreeg bij Bouw- en Woontoezicht van de Gemeente Sneek. Ze kwamen te wonen aan de Hoppen waar Froukje Elske werd geboren in 1980. Later verhuisden ze naar de Eekmolen en Bouwe Jan werd in 1984 geboren in het ziekenhuis. Het gezin kwam begin 1986 te wonen aan de Dassenboarch in IJlst. Elma was een zorgzame en toegewijde moeder. Ze wilde er zijn voor de kinderen. Daarnaast was ze actief in het vrijwilligerswerk. Ze was voorzitter van de Kinderopvang, bestuurslid van de Frittemahof, actief in de Culturele Raad. Ze deed een opleiding voor coupeuse, genoot van quilten, ging er graag met het bootje op uit en was zeer actief in Vrouwen van Nu: in de fietsclub en de leesclub en diverse keren als secretaresse. Ze was secuur en heel bescheiden. Haar kleinkinderen waren haar alles. Kleinzoon Yde kwam geregeld op de Dassenboarch, later genoot ze van haar kleindochters Fleur, Fien en Yora. Een vriendelijke vrouw met onvoorwaardelijke liefde voor haar gezin en familie. Haar geloof zat diep. Ze volgde de kerkdiensten thuis. Toen begin juli bleek dat ze ernstig ziek was heeft ze haar huis op orde gesteld: zoveel mogelijk geregeld wat geregeld kon worden, instructies voor Jan achtergelaten, de kaart opgesteld samen met Froukje en haar geloof, hoop en vragen besproken met haar predikante. Zachtjes overleed ze op 26 juli. Op 31 juli namen velen met een bloem afscheid in het crematorium in Sneek. Haar witte kist werd bedolven onder kleurige bloemen. Daarna is in kleine kring afscheid genomen. Moge haar gedachtenis haar familie en allen die haar zullen missen tot zegen zijn.

... Ds. Dussie Hofstra

Bijeenkomst gebedskring

Op 11 en 25 september 2024 komt de gebedskring bijeen in de Eehof. De aanvang is 19.30 uur. Info: Rigt Zijlstra-Rodenburg, tel. 532991. Iedereen is van harte welkom

... Met vriendelijke groeten,
Ds. Dussie Hofstra en Jan Ankersmit

In memoriam

Ype Bekker

* Amsterdam, 14 juli 1937 - † Sneek, 6 augustus 2024

Op maandag 12 augustus namen we in een volle Mauritiuskerk in IJlst afscheid van het leven van Ype Bekker, lieve man van Dussie Hofstra. Na een ongelukkige val enkele dagen eerder en daarop volgende complicaties overleed Ype 6 augustus rustig in het ziekenhuis in Sneek. Hij zal gemist worden, met zijn mildheid, liefdevolle wijsheid en humor.

In de dankdienst voor zijn leven zongen we liederen die Ype graag zong, staken de kinderen en kleinkinderen een kaars aan en schuilden we bij Gods woord en bij elkaar. Ulbert Hofstra las een gedeelte uit Psalm 30. Het gaat over de worsteling van een gelovige, de zwaarte van het bestaan én de kracht en de nabijheid van God, die in alle moeite de zoekende mens ook weer overeind helpt en hem de vreugde en de dankbaarheid terug laat vinden. Ook lazen we het Paasevangelie, uit het Evangelie van Johannes. Dussie vertelde dat Ype elke dag Lied 642 zong: "Ik zeg het allen dat Hij leeft." En we zagen een kort filmpje dat was opgenomen voor de Paasviering van 2022 waarin Ype vertelt over het wonder van ons bestaan en het wonder van het nieuwe begin, leven bij God, na ons aardse leven. Dat is pas echt het einde.

Ype Bekker werd in Amsterdam geboren, waar hij met zijn ouders en broer en zus de oorlog meemaakte. Het was een angstige tijd, mede doordat zijn vader als politiemans zijn best deed om te voorkomen dat stadsgenoten werden weggevoerd. Hij groeide op in Amsterdam en studeerde daar. In 1960 trouwde hij met Anneke en samen kregen ze twee dochters en een zoon. Zes jaar was Ype zendingspredikant in Indonesië. Helaas strandde het huwelijk toen ze weer terug waren in Amsterdam. Ype werd studentenpredikant en leerde Dussie kennen. Vanaf de eerste dag voelde het goed. In 1992 werden Ype en Dussie samen beroepen door Oudega e.o. Na tien mooie jaren ging Ype met emeritaat en werd Dussie predikant in Nieuw-Buinen. Al waren er gezondheidsproblemen, hij deed er alles aan om goed in conditie te blijven, bleef studeren en schrijven en steunde Dussie in haar gemeentewerk. In 2010 werd Dussie beroepen door IJlst. Ype kreeg er de ziekte van Menière bij maar dat weerhield hem er niet van om altijd vol oprechte belangstelling en aandacht voor iedereen die op zijn (wandelpad) kwam open te staan. Hij bleef lezen en heeft veel geschreven, over theologie en van alles wat hem bezig hield. Zo heeft hij Dussie veel moois nagelaten. Het bijzondere, laatste gedichtje 'In de lappenmand' las Dussie in de dienst voor. Het was nog maar net af.

De voorzitter van de kerkenraad, Getine Veltman vertelde hoe de hele gemeente van Ype hield en hoe dankbaar zij is voor de bijdrage die Ype altijd op de achtergrond leverde. Zij gaf aan dat de gemeente er voor Dussie wil zijn, in gebeden en aandacht, zoals Dussie dat altijd voor de gemeente en de inwoners van IJlst is. Terwijl de zon scheen en de wind waaide hebben we Ype aan de aarde toevertrouwd op de begraafplaats van Idzega, in het vertrouwen dat hij is teruggekeerd naar zijn liefdevolle Schepper en nu leeft in het eeuwige licht. Moge zijn gedachtenis ons allen tot zegen zijn!

... Ludwine Andel-van Hoeven

Oppenhuizen/Uitwellingerga

Predikant: Ds. N. Pronk, Merkelstrjitte 45, 8625 HX Oppenhuizen
T: 06-17516451 **E:** ds.nicollepronk@outlook.com
Scriba kerkenraad: E: scribapkntopentwel@gmail.com
College van Kerkrentmeesters: S. Laanstra (voorzitter)
T: 06-13538227
Rekeningnummers: Rabobank NL 93 RABO 0124 7170 04
ING: NL 58 INGB 0000 9637 38 t.n.v. Prot. Gem. Oppenh /Uitwellingerga



Kerkdiensten

Zondag 8 september

9.30 uur ds. Nicolle Pronk
collecte(s) 1. diaconie, Fonds Slachtofferhulp;
2. kerk

Zondag 15 september Startzondag m.m.v. Cantabilé

9.30 uur ds. Nicolle Pronk
collecte(s) 1. diaconie Caring Hearts Childrens
Community; 2. kerk

Zondag 22 september Avondmaal

9.30 uur ds. Nicolle Pronk
collecte(s) 1. diaconie, Werelddiaconaat-Israël

Zondag 29 september Fryske Tsjinst

9.30 uur ds. Reinder Reitsma (Leeuwarden)
collecte(s) 1. diaconie, GAIN; 2. kerk;
3. onderhoudsfonds

Zondag 6 oktober

9.30 uur ds. Nicolle Pronk
collecte(s) 1. diaconie, Make-a-Wish Nederland;
2. evangelisatiecommissie

Berichten van overlijden

Op 14 juli is Lutsen Wijnja overleden in de leeftijd van 67 jaar. 'Nog zoveel plannen...' staat er boven de rouwadvertentie. De uitvaart heeft op zaterdag 20 juli in Sneek plaatsgevonden, in besloten kring. Aan zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen denken we nu ze Lutsen zo plotseling moeten missen.

Op 23 juli is Berndina (Dine) Popma-Bons overleden in de leeftijd van 98 jaar. Op de rouwkaart staat: 'Ik haw in moai libben hân, op nei it lêste krúsarak.' Op 30 juli heeft het afscheid plaatsgevonden in de Johanneskerk. In dit kerkblad staat haar in memoriam. We wensen de nabestaanden van mw. Popma, in hun herinneringen aan haar, Gods aanwezigte liefde toe.

VERJAARDAGEN

September

08 Hiltje de Vries-Wijnja, Noardein 83	90
09 Gelske Jansen-van der Eems, Butebaen 11	83
09 Pieter de Jager, Afkelandsyk 16	80
27 Jan van der Kuur, H.Mensonidesstrjitte 4	87

Oktober

01 Ruurd Atsma, It Ges 8	84
05 IJmke Jellema, Buorren 6	88
05 Dieuwke Nauta-de Boer, Greate Sudein 11	83
08 Eize Leenstra, Kappenburch 31	81
08 Ytje Soeten-de Jong, Brêgesleatswei 11	81

Allen van harte gefeliciteerd! Vanuit de gemeente wensen wij

u alle goeds en een gezegend nieuw levensjaar. Wij hopen dat het een fijne en gezellige dag zal zijn.

Huwelijksjubileum

Op 7 oktober vieren Wopke Schilstra en Meinie Schilstra-Schraa, de Bou 6, dat zij 60 jaar zijn getrouwd. Van harte gefeliciteerd met deze heuglijke dag. Wij hopen dat jullie deze dag in goede gezondheid samen met jullie naasten mogen vieren. In september geen meldingen van huwelijksjubilea, maar dit betekent niet dat ze er niet zijn.

De echtparen en ook de jarigen die niet genoemd willen worden maar wel hun verjaardag of huwelijksjubileum vieren, feliciteren wij natuurlijk ook van harte met dit heuglijke feit en willen hun ook vele goede en gezonde jaren toewensen.

Bedankt

Heel hartelijk dank voor de bloemengroet Rik Reitsma en zijn vrouw Tjerkje willen onze kerkgemeenschap zeer hartelijk danken voor de bloemengroet na de ziekenhuisopname op de IC in Sneek. Het doet hen beiden zeer goed dat wij als kerkgemeenschap, ook aan mensen denken die niet lid zijn van onze kerk. Het heeft hen heel goed gedaan. Rik laat weten dat hij weer redelijk goed op orde is. Namens Rik en Tjerkje, Sieds L Beide behoarlik yn 'e kreukels en dat tagelyk! We klauterje aardich by de wâl op. Al it meilbjen, yn wat foar foarm ek, ha't der seker oan mei holpen. Tige tank, Jan en Dieuwke

In neikommerke. Want it is in pear moanne lyn dat ik 80 jier wurden bin. Sûnt dy tiid ha we noch tal kearen myn jierdei betocht. It reinde lokwinken, tillefoantsjes, attinsjes. Alle gear hiel hertlik betanke. 80 jier. It moat noch altyd wenne. Mar mei alle reaksjes sil it wier wêze. Nochris tige tank, ik wie suver ferstuivere. Gerrie Kuindersma-Stienstra

It is 55 jier lyn, dat we yn de lange hier gien binne. We binne der no mei syn twaen op út gien en ha ek neigien wa't we op ús leeftiid misse moatte. Dan is 55 jier in hiele rykdom. Mei alle bysûndere reaksjes is ús ynprinte, dat se ús tegearre noch hiel wat jierren ta hawwe wolle. De felisitaasjes en it gefoel diel út te meitsjen fan in mienskip dy't omtinken oan elkoar jout, bringt ús fleurich nei de takomst. Te gek foar wurden. Betanke út de grûn fan ús hert. Gerrie en Ids Kuindersma We vonden het geweldig om samen in goede gezondheid een 55-jarig huwelijk te mogen beleven. We werden ook nog eens verwend met lieve attenties, felicitaties en kaarten met goede wensen, en die maakten deze dag nog eens extra feestelijk. Allemaal heel hartelijk bedankt. Groet, Aant en Annie Reitsma Betanke, beste minsken foar alle kaarten mei lokwinken op myn 93ste jierdei. Dit omtinken docht ek safolle goed. Tank der foar.

... Groetnis fan Siebren Wijnja

In memoriam

Berndina (Dine) Popma-Bons

Op 23 juli is Dine Popma overleden in de leeftijd van 98 jaar. In de Johanneskerk hebben we de dankdienst voor haar leven gehouden met naast gezangen ook mooie muziek van Johnny Cash en deze dichtregels vol troost en kracht: 'Bij U schuil ik, bij U, mijn Vader, die nooit zijn kind verlaat, maar leidt door levensstormen en gevaren, naar het oord waar eeuwige rust mij beidt.' Dine Bons is opgegroeid op een schip en had nog twee zussen en drie broers. Het water was een belangrijk onderdeel van haar leven, als schipperskind; steeds weer het IJsselmeer op en af. Later had ze met haar man een huis aan wal, in Oppenhuizen, mét succesvolle tuin. Maar het water bleef trekken en ze was een goed fokkenist en ging er geregeld met haar man op uit om te zeilen. Tot op hoge leeftijd is ze ook nog alleen op pad gegaan. Mevrouw Popma hield van dansen: Foxtrot en Rock-'n-roll. Ze hield van moderne muziek: Elvis en Wanda Jackson. Ze was anders dan de andere moeders, zo vertelde haar zoon Herre, want mevrouw Popma had een rijbewijs (dat hadden niet veel vrouwen in die tijd), droeg fleurige kleding met rode nagellak, terwijl ze op een andere dag haar overall aan had om flink aan de slag te gaan. Dine Popma hield van handen-uit-de-mouwen: van fijn handwerk tot grof herstelwerk aan boten of het schilderen van kozijnen naast het maken van fijne Hindelooper patroontjes.

Mevrouw Popma stond stevig in haar schoenen, maar heeft ook heel wat meegemaakt. Op het water in stormen en gevaar; de Tweede Wereldoorlog waarin de boot verstopt moest worden; het ziek worden van en mantelzorger zijn voor haar man Gerben; toen ook nog haar tweede kameraad, Albert Pol, verliezen na een aantal mooie jaren samen en vervolgens eigen lichamelijke klachten met wel 12 operaties. 'Ik ben net een streepjescode' zei ze dan (met al die littekens). De televisie werd voor haar belangrijker naarmate ze er minder op uit kon. Family 7 was haar favoriete zender en op zondag keek ze wel naar drie kerkdiensten als het even kon. In de middag kwamen de kinderen op bezoek en ook doordeweeks hielpen ze haar met boodschappen en administratie, doktersbezoeken en andere praktische zaken. Zo bleef ze altijd nog zelfstandig wonen in de Zeilstraat in Sneek.

Het vertrouwen in God en de aanwezigheid van Zijn Geest in haar leven gaven haar meer en meer troost en bemoediging op de momenten waarop ze het nodig had. Praten kon ze nog steeds als de beste, ze wist goed wat ze wilde en was mentaal sterk. Ook op het allerlaatst toen het lichaam niet meer wilde, bleef haar geest nog helder. Haar dierbaren konden bewust afscheid nemen van mevrouw Popma en zij van hen. Al haar lieve kinderen: Detty en haar man Chris, Herre en zijn vrouw Elizabeth en William en Sija en de kleinkinderen en de achterkleinkinderen hebben Berndina Popma-Bons veel vreugde en steun gebracht. Dat de herinnering aan haar hén tot steun en bemoediging mag zijn. Zo zongen we samen tijdens de uitvaart: 'We'll meet again, don't know where, don't know when. But I know we'll meet again some sunny day.'

ds. Nicolle Pronk

... In freonlike groet út Top en Twel.

Oudega (SWF) en omstreken

Predikant: Ds. E.K. Zwerver, Tsjerkemar 4, 8614 XD Oudega

T: 0515-854213 **E:** ezwerver@icloud.com

Scriba: Sietie Hoekstra, Jan Piebengastrjitte 12, 8614 JJ Oudega (SWF) **T:** 06-38276900 **E:** info@pgoudegaswf.nl

Ledenadministratie en Kerkbalans: Aede Hoekstra **T:** 06-23784181

Rekeningnr: NL70 RABO 01247 00 055

College van Kerkrentmeesters: S. Adema-Brouwer **T:** 0515-469997

Rekeningnr: NL91 RABO 03288 52 570 **W:** www.pgoudegaswf.nl



Kerkdiensten

Zondag 8 september Ankertsjerke

Viering Heilig Avondmaal

9.30 uur	ds. S. Ypma, Franeker
Organist	Meile Tamminga
Collecten	1. Werelddiaconaat Colombia 2. Onderhoud
Koster	Hertzen de Jong

Zondag 15 september Ankertsjerke

9.30 uur	mevr. H. Dijkstra, Koudum
Organist	Ate de Vries
Collecten	1. Kerk 2. Onderhoud
Koster	Minne Posthuma

Zondagavond 15 september Sandfirden

19.30 uur	ds. H. Strubbe, Wommels
Organist	Pietsje de Jong
Collecten	1. Kerk 2. St. Sânfurd
Koster	Wâtte Leenstra

Zondag 22 september

Startzondag met kindernevendienst	
Collecten	1. Jeugdwerk 2. Onderhoud

Zondag 29 september Ankertsjerke

Fryske tsjinst	
9.30 uur	ds. L. Westra, Lollum
Organist	Pietsje de Jong
Collecten	1. Diaconie 2. Onderhoud
Koster	Cor Ferbeek

Bloemendienst

In de maanden juli en augustus gingen de bloemen uit de kerk met een hartelijke groet naar: Tine Attema-van der Schoot; Anneke Abma-Seinen; Reinier en Natasja op de Reafinne als felicitatie en teken van meeleven met de geboorte en opname in het ziekenhuis van hun zoon Dinand; fam. Durk en Miranda Broersma als felicitatie met de geboorte van hun zoon en broertje Fimme; Siebe Walinga van de Rignedyk; Klaas Regeling; Hillie Bosma-Schakel en Geertje Martens-Dijkstra. Vanuit Sandfirden gingen de bloemen naar Pytsje van der Horst-de Haan en Wâtte en Sabina Leenstra.

Terugblik tentdienst

Met velen hebben we feestelijk het dorpsfeest in de tentdienst afgesloten. Fanfareorkest EMM had een glansrol en speelde filmmuziek van Soldaat van Oranje, Vangelis, Cees Bijlstra en nog een aantal andere prachtige werken. Suus, die Oudegaster werd omdat ze bij de opnames van de schippers van de Kameleon de liefde van haar leven trof, vertelde over haar werk als on-set dresser. Barbie en Ken deden de schriftlezing in filmstijl. Mr. Bean kwam in de preek voorbij en de tentdienstcollecte voor het Odensehuis in Sneek bracht maar liefst € 737,65 op.

Afscheid diaken

Op 1 september hebben we afscheid genomen van diaken Piet Hoekstra. Piet was aan het einde van zijn ambtstermijn gekomen. We zijn dankbaar voor zijn inzet voor de kerkenraad en voor de gemeente van de Heer en we hopen dat we iemand bereid vinden de vacature te vervullen.

Startzondag

Op 22 september is onze startzondag. De details heb ik op dit moment nog niet voor u, maar wel dat we te gast zullen zijn op Idzega. Op it Klokhús is aandacht voor het gedicht van Gryt Witbraad dat daar begin dit jaar een plekje kreeg en bij Hindrik en Trijntsje Terpstra-Osinga op Klokhúsdyk nr. 1 is er kerkdienst en koffie.

Zieken

Auke Stroband is nadat hij onwel werd een tijd in Bloemkamp geweest om op krachten te komen. Inmiddels is hij weer thuis. We hopen dat hij zich beter mag voelen. Hillie Bosma-Schakel is na operaties in het MCL nu weer in Noorderbreedte in Leeuwarden voor revalidatie. Het is zwaar voor haar niet thuis te zijn. Haar herstel is heel heel langzaam. Stuur u haar een kaart ter bemoediging? Klaas Regeling voelde zich al een tijd minder energiek. Vlak voor de vakantie bleek een tumor in de ruggengraat de oorzaak. Een hele schrik. Inmiddels zit hij volop in de behandelingen. We hopen dat die hem mogen helpen. Roselyn Reitsma-Paden verblijft op dit moment in het UMCG in Groningen. Ze krijgt daar chemo's en verdere behandeling. We bidden dat de Heer dichtbij haar is.

Ernstige ziekte van onze dierbaren raakt ons allen. Laten we hen die door donkere dalen gaan in onze gebeden gedenken. De apostel Jacobus drukt het ons op het hart om te bidden als je het moeilijk hebt en ook dat de gemeente bidt voor wie er ziek zijn. Hij schrijft: "Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet (Jakobus 5:16)."

40 jaar getrouwd

Op 21 september hopen Sjirk en Mary Reijenga-Dijkstra 40 jaar getrouwd te zijn. Alvast van harte gefeliciteerd. Wat fijn dat ze dit verbond van liefde en trouw mogen beleven en vieren.

Koffiedrinken na de dienst

Vanuit het pastorale team is voorgesteld om na iedere kerkdienst in de Ankertsjerke koffiedrinken aan te bieden. Wij denken dat er steeds meer mensen zijn die dit fijn zouden vinden. Bijvoorbeeld omdat ze een koffiedrinkmaatje verloren, geen familie of kinderen dichtbij hebben, zich eenzaam voelen, het niet redden om naar de kerk te komen, maar wel zouden kunnen koffiedrinken én ook om als gemeente gastvrij en verbindend te zijn. Wat dat betreft...afgelopen week las ik nog hoe Leo Fijen in zijn nieuwe boek zegt: 'Zeker in een tijd van een nog steeds groeiend individualisme gaat het er ook in de kerk om dat mensen delen in iets dat groter is dan henzelf. De koffie staat daar model voor.' Dit betekent wel dat we ook koffiezetters nodig hebben. Wie hierin mee wil doen, kan dat aangeven bij ds. Edna Zwerver.

... Ds. Edna Zwerver

Gaastmeer

Kerkelijk werker: mw. J.L. Andel-van Hoeven, Simmersnie 9, 8614XC Oudega. **T:** 469506/06 41833319 **E:** ludwinevanhoeven@gmail.com **www.pkn-gaastmeer.nl** **T:** 0515-469506 of 06-41833319 **Preekvoorzitter:** S. Zeilstra, Wielderdyk 16, 8611 JK Gaastmeer **T:** 0515-469567 **Scriba:** Anneke van Mourik - van Herk, Munkedyk 23, 8611 JP De Gaastmar **T:** 0515 - 46 93 93 **E:** anneke@marsicht.frl **Administrateur:** dhr. Jan van Muiswinkel, Bikbergerweg 28, 1272 PM Huizen **T:** 035-5242261 **Rekeningnr:** NL21 RABO 0370 6498 69 College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. De Gaastmar **Diaconie:** NL50RABO0326122370 Diaconie Prot. Gem. De Gaastmar **Zendingscommissie:** NL50RABO0326122370 t.n.v. Zendingscommissie Gaastmeer.



Kerkdiensten

Zondag 8 september

9.30 uur Ds. W. Hordijk, Lemmer
Collecte Jongere generaties
Koster Tryntsje Hoogterp

Zondag 15 september

9.30 uur Ds. S. Leene, Sneek
Collecte Werelddiaconaat Colombia
Koster Harm Jelle Zeilstra

Zondag 22 september Startsnlein

9.30 uur Pastor Ludwine Andel
Collecte n.t.b.
Koster Eelco Leenstra
Met activiteit en koffie

Zondag 29 september

9.30 uur Ds. W. Hordijk, Lemmer
Collecte Missionair werk Nederland
Koster Jantsje Jansen

Deze zomer

Terugdenkend aan deze zomer, viel het vooral op hoeveel gasten er elke week weer de kerkdienst hebben bijgewoond. Dat is zeker mede te danken aan onze havenmeester, die de kerkdiensten steevast onder de aandacht brengt. De reacties zijn eigenlijk zonder uitzondering positief: blijkbaar beleven gasten veel aan zo'n dienst in een kerk op hun vakantiebestemming. Het is net of we dan ontvankelijker zijn voor bezinning en nieuwe perspectieven. Vanochtend in onze dienst samen met Oudega vertelde ds. Edna Zwerver dat zij deze zomer twee keer mocht voorgaan op Ameland, en dat bijna alle kerkbezoekers vakantie gasten bleken te zijn. De Amelanders zelf moeten in dit seizoen hun inkomen verdienen. Toch zorgden ze ervoor dat er elke week een koster en een organist waren, want ze vonden het belangrijk om ook kerk voor de zomergasten te zijn, om op die manier uit te dragen hoe fijn het is om als samen Gods liefde te vieren. Het is bij ons gelukkig niet zo dat er alleen maar gasten zijn, maar ook wij zijn altijd heel blij met hun bezoek. Het vakantie seizoen is nog niet afgelopen natuurlijk, maar wij pakken de draad weer op met activiteiten en vergaderingen. En kerkdiensten natuurlijk.

Startsnlein 22 september

Dit jaar houden we onze startsnlein op zondag 22 september. Natuurlijk met Ludwine Andel als voorganger. Het landelijke PKN-thema is 'Als nieuw', en de Bijbeltekst die erbij hoort is Matheus 20: de werkers in de wijngaard. Daarom zijn we van plan om dit jaar de groentetuintjes aan het pad naar Fiskersbuorren te bezoeken, na een korte viering in de kerk. Voor de kinderen komt er een activiteit die ook iets te maken heeft met zaaien, groeien en oogsten. En natuurlijk drinken we met

elkaar koffie/thee/limonade met iets erbij. Het wordt een fleurige en laagdrempelige viering: we zetten onze schouders er weer onder dit winterseizoen! Houd de nieuwsbrief in de gaten voor de exacte tijden. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Terugblik viering Nijhuzum

Ons jaarlijkse uitstapje naar Nijhuzum viel dit jaar op 4 augustus. Heerlijk weer om op de fiets te komen, en dat hebben dan ook heel veel mensen gedaan. De familie Renema had ervoor gezorgd dat het pontje deze zondag extra vroeg in de vaart kwam. De kerk was zo goed als vol, met kerkgangers uit alle windstreken: Gaastmeer en Nijhuzum natuurlijk, maar ook verderop uit It Heidenskip en Workum en nog veel verder, want het had zelfs in de Leeuwarder Courant gestaan dat er een dienst zou zijn. Na de koffie buiten werden we door de kerkklok naar binnen geroepen, waar de kopergroep van Con-



cordia al speelde. Frou Baukje de Jong las het verhaal van Mozes en de brandende doornstruik en we luisterden naar de overweging die ging over God tegelijk onbegrijpelijk groot en troostend dichtbij is. We zongen bekende liederen met heerlijke begeleiding. De collecte voor de Stichting Trijntje Beimers, toegelicht door Dieuwke Visser en 'binnengehengeld' met ponkjes aan lange stokken, bracht € 180,45 op, een bedrag waar we blij mee zijn. Op de terugweg naar Gaastmeer zorgde de familie Renema op hun terras voor koffie-na-de-dienst. Al met al opnieuw een hele fijne viering. Onze webmaster heeft een reeks mooie foto's en een filmpje (gemaakt door Attie Bak) op www.pkn-gaastmeer.nl gezet. Even naar beneden scrollen op de homepage. Let ook even op de belangstellende koeien! Ook het artikel in de Leeuwarder Courant kunt u op de website vinden.

Sneeker Psalmen 17 september

Op dinsdag 17 september gaan we met wie mee wil naar Sneek, om daar de bijzondere fototentoonstelling van Sjaak

Verboom te bekijken. Hij heeft mensen uit Sneek geportretteerd met een door henzelf geschreven psalm. De fotoborden staan bij de Martinikerk. In het Sneeker Nieuwsblad van vrijdag 30 augustus staat een uitgebreid artikel over de tentoonstelling. Als we op 17 september de foto's hebben bekeken en de psalmen hebben gelezen, praten we nog even na bij een kop koffie ergens in de stad. Wie mee wil, gaat om 9.30 uur (op 17 september dus) bij de winkel in Gaastmeer staan. Opgeven bij mij (anneke@marsicht.frl of 0622496616) is handig, maar het belangrijkste is dat u bij de winkel staat.

Twee gespreksgroepen

Dit najaar starten we – bij voldoende belangstelling – niet één, maar twee gespreksgroepen. Op die manier kunnen we inspelen op verschillende vragen die er leven. Eén groep komt op maandagavond bij elkaar met als inspiratiebron het boek 'Levenslessen' van Nicolaas Sintabin. De andere groep komt 's middags bij elkaar, zodat ook ouderen die 's avonds niet meer zo graag autorijden of fietsen, ook kunnen komen. Deze groep praat over teksten uit het boek 'Gelukkig ouder worden' van Anselm Grün. U mag natuurlijk ook aan beide groepen deelnemen. De groepen starten in oktober, de avondgroep waarschijnlijk op 7 oktober om 20.00 uur. Meer informatie volgt in de nieuwsbrief.

Verdere najaarsactiviteiten

Natuurlijk komen de mielridders ook weer terug die najaar, zoals gebruikelijk op de eerste maandag van de maand om 18.00 in het lokaal. De eerste keer op 7 oktober, noteert u de datum maar alvast. Ook de filmavonden worden wegens succes geprolonged, de data volgen nog, en misschien komen er nog activiteiten bij. Kijk ook eens op de achterste pagina's van het Ringblad, daar staan activiteiten die bedoeld zijn voor de hele ring. U hebt volop keus!

De toekomst van de kerken in de Ring IJlst

Op dinsdagavond 17 september komen de negen gemeenten in de ring weer bij elkaar om te bepalen met welke samenwerkingsideeën we aan de slag gaan. De gemeenten hebben hun top-3 uit de lijst met ruim 20 ideeën doorgegeven, en de denktank gaat die nu eerst naast elkaar leggen om te komen tot een top-3 van de ring. Na 17 september gaan drie werkgroepen onder begeleiding van onze extern adviseur Bernhard Vosselman de top-3-ideeën uitwerken.

Kosterswoning klaar

De kerkrentmeesters hebben alle vrijwilligers die hebben meegeholpen bij de renovatie van de kosterswoning getraceerd op een barbecue, natuurlijk op het veldje tussen de kosterswoning en de Pondok. Ook namens de kerkenraad heel veel dank voor die honderden uren slopen, sjuuwen, metselen, timmeren, installeren, verven, schoonmaken en koffiezetten. Het is een juweeltje van een woning geworden, met alle comfort die je je maar wensen kunt. Wat een prestatie weer!

Pastoraat

We weten dat de zomer niet voor iedereen even goed is verlopen. Er waren onfortuinlijke valpartijen, waardoor sommigen een tijdlang deels uit de roulatie zijn. Er waren zorgen over terugkerende gezondheidsproblemen. Het leven valt sommigen zwaar. Wij wensen iedereen kracht en geduld toe, en de troost van God die ons kent en draagt.

... Namens de kerkenraad, Anneke van Mourik

GEDEELD VERDRIET

Najaar 2024 Vier bijeenkomsten met nabestaanden van een geliefde

- avondgroep: met ds. Jur Majoor
- ochtendgroep: met ds. Jan Finnema

De groep is bedoeld voor mensen die een geliefde hebben verloren en de tijd willen nemen om daar samen met anderen met aandacht bij stil te staan.

Het aantal deelnemers per groep is 5 á 7 personen. Van harte nodigen we u/jou uit voor deze kring.

De thematieken die aan de orde komen zijn:

- Vertellen wat je is overkomen: het sterven van je geliefde.
- Waar heb je steun aan gehad en waar ben je in teleurgesteld?
- Wat heeft het verlies betekend voor hoe je in het leven staat? - Hoe gaat het nu met je?

Aanmelden kan ook via uw/je eigen predikant(e)/pastor. Dan kunnen we u/jou verder over de rouwgroep informeren.

Er zijn vier bijeenkomsten per groep.

Ochtend bijeenkomsten dinsdag 8 en 22 oktober, 5 en 19 november, 9.30-11.00 uur

Avond bijeenkomsten dinsdag 8 en 22 oktober, 5 en 19 november, 19.30-21.00 uur

Locatie Johanneskerk, in de consistorie

ds. Jur Majoor 06-5074 9511 (jurmajoor@gmail.com)

ds. Jan Finnema 06-2138 8199 (jan.finnema@gmail.com)

GRAAG AANMELDEN VÓÓR DONDERDAG 26 SEPTEMBER.





GEEF
VANDAAG
VOOR DE
KERK VAN
MORGEN

WEISSENBACH

bedenkt, ontwerpt & maakt

| MAGAZINES | FAMILIE DRUKWERK | AANKLEDING BEDRIJFSRUIMTES
| LICHTRECLAME | BOEKEN | & VEEL MEER...



ZEILMAKERSSTRAAT 10 SNEEK | INFO@WEISSENBACH.NL | T: 0515 425 544



Orgelconcert Jaap Sake Heeringa

Unieke orgel improvisaties over het Bijbelse
scheppingsverhaal met samenzang.

Beamer/techniek Alie Patrouilje, samensteller en lezer Gooitzen Riemersma

Zaterdag 21 sept. aanvang 19.30 uur

Mauritiuskerk Egracht 47, IJlst

Collecte bij de uitgang

Een heel bijzondere avond van +/- 5 kwartier waarvoor u van harte uitgenodigd wordt. Dit concert is inmiddels al meer dan 50 keer uitgevoerd en de luisteraars zijn allemaal heel enthousiast. In het orgelspel herken je de dag en de nacht, de planten, vissen en vogels. Dit alles en de vreugde van God op de zesde dag zal door Jaap Sake Heeringa uit Dokkum op een fantastische wijze ten gehore worden gebracht.

Wees welkom en drink met ons na afloop nog een glaasje mee.

Commissie Ontmoeting&Bezinning IJlst

Unieke orgel improvisatie over het Bijbelse scheppingsverhaal.

Jaap Sake Heeringa uit Dokkum is een organist die fantastisch kan improviseren op het orgel. Hij heeft geweldige improvisaties gemaakt over alle Bijbelse scheppingsdagen. Dit concert is inmiddels meer dan 50 keer !! ten gehore gebracht in verschillende kerken en de luisteraars zijn zonder uitzondering zeer enthousiast.

Naast deze improvisaties is er ook samenzang met liederen die vanzelfsprekend ook over de schepping gaan.

De liederen zullen op de beamer worden getoond!

Hieronder een deel van een recensie van een vorige keer.

Op iedere dag volgt een improvisatie van de organist. Aanwezigen herkennen de dag, de nacht, sterren, planten, vissen, vogels en kruipende dieren in een prachtig orgelspel. Dan de zesde dag; "wat was God blij dat de wereld bestond!". Jaap Sake Heeringa trakteert de aanwezigen op een geweldig stuk muziek. In een prachtige cadans beweegt het publiek mee in de vreugde die het uitstraalt!

Mauritiuskerk Egracht 47, 8651 EG IJlst.

Wees welkom, het is werkelijk een belevenis om mee te maken.

Voor meer informatie (OF ook in uw kerk?) mail; gooitzenriemersma@gmail.com

Nieuws uit de RING

VERKEN SAMEN
MET ONS DE
VERNIEUWDE KERK!

Heropening Slaghakerk

ZONDAG
15 SEPTEMBER
9.30 UUR

 TSJERKEBUORREN 2 HEEG

 Protestantse Gemeente
Heeg

Muzikale middag zaterdag 5 oktober 2024

Yes! Het wordt weer een feest!

Verschillende muziekgroepen komen en jij komt toch ook?
Of je nu wel of geen beperking hebt, iedereen is welkom.
De KMVH-Friesland (Kerken & Mensen met een Verstandelijke
Beperking) nodigt jullie allemaal uit om te komen luisteren en
mee te zingen, om te dansen en te klappen. Het mag allemaal.
Je kunt ook drinken krijgen met wat lekkers erbij.
En weet je wat zo mooi is? Alles is gratis. Ja, ja, gratis.

Dus ik zou zeggen kom en vier het
feest met ons mee

Wanneer: Zaterdag 5 oktober
Waar: De Arke, Flevo 161,9204
JV Drachten
Inloop: Vanaf 13.30 uur
Sluiting: 16.00 uur

Zie ook de website: www.kmvhfriesland.nl
Namens de KMVH-Friesland, ds. Piet Hulshof, secretaris

